

---

KERKBLAD

---

# DE ZAAIER

maart 2026

---



# ADRESSEN

## Kerkgebouw

Kerkpad 5 (geen postadres)  
4694 BG Scherpenisse  
0166-611979 (bereikbaar tijdens  
kerkdiensten)

## Predikant

Ds. J. Lohuis (assessor)  
Molenstraat 5  
4694 BW Scherpenisse  
06-45090211  
dsjlohuis@kliksafe.nl

## Ouderlingen

W. Rijdsdijk (voorzitter kerkenraad)  
Westkerkseweg 57  
4694 PE Scherpenisse  
0166-795010

Vacature

## Ouderlingen kerkrentmeesters

A.J. van de Breevaart  
Molenweg 50  
4694 BE Scherpenisse  
0166-662877

M.A.G. Eerland  
Maluslaan 22  
4694 AB Scherpenisse  
0166-745011 / 06-3718 1476

## Diakenen

J.J. Krijger  
Beatrixlaan 27  
4694 EE Scherpenisse  
06-4841 4022

J.M. Vroegop  
Westkerkseweg 45  
4694 CX Scherpenisse  
06-28307855

B.J.P. Otte (scriba kerkenraad)  
Scarpe Ee-laan 42  
4694 EM Scherpenisse  
06-57723743

## Koster

C. van der Slikke  
Beatrixlaan 36  
4694 EG Scherpenisse  
0166-662200

## Kerkrentmeester

B.M. Boogert  
Bastion 5  
4694 ER Tholen  
06-1286 9439

## Organisten

J.C. Burger (hoofdorganist)  
Anna van Burenplein 26  
4694 EK Scherpenisse

A. van de Breevaart  
Korenaar 5  
4693 RT Poortvliet

J.C. Geuze  
Jan van Bloisstraat 52  
4691 HL Tholen

## Kinderoppasdienst in De Hoeksteen

Iedere zondagochtend (deur open vanaf 09.15u)  
Evt. ook tijdens doop- of bijzondere diensten  
Contactpersoon: Coralien Rijdsdijk  
06-1539 4693 | 0166-610218

## Verenigingsgebouw De Hoeksteen

Margrietlaan 2, 4694 ET Scherpenisse  
Beheer: Henk en Anne-Marie den Haan  
06-3891 6920

---

## Bankrekeningen:

Diaconie (bijdragen/giften): NL46 RABO 0358 0518 35  
Kerk (bijdragen/giften): NL56 RABO 0358 0010 21  
Kerk (collectebonnen): NL74 RABO 0385 0183 98

## Nalatenschappen/legaten:

Vragen over nalatenschappen of legaten kunt u het beste  
bespreken met uw notaris.

## Mailadressen:

Scriba: [info@hervormdscherpenisse.nl](mailto:info@hervormdscherpenisse.nl)  
Collectebonnen: [collectebonnenscherpenisse@gmail.com](mailto:collectebonnenscherpenisse@gmail.com)

[www.hervormdscherpenisse.nl](http://www.hervormdscherpenisse.nl)  
Postadres kerk: Margrietlaan 2, 4694 ET Scherpenisse

# De Zaaier

Kerkblad van de  
Hervormde Gemeente Scherpenisse

---

## INHOUD

Meditatie.....	4
Uit de pastorie.....	10
Collecten.....	15
Kerktijden.....	16
Kerkagenda.....	17
Vlucht naar Genève.....	20
Puzzels .....	26

---

## COLOFON

### **Redactie**

Kerkenraad

### **Uitgave**

Maart 2026 - jaargang 46 nr. 1

### **Verschijningsdata**

Verschijnt 4x per jaar in de maanden maart, juni, september en december

# MEDITATIE

## *Christus' sterven*

---

Door: ds. J. Lohuis

*Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht;  
en het hoofd buigende, gaf de geest. (Johannes 19:30)*

### **Gewillig sterven**

Wie op Christus wil lijken, wil ook gewillig sterven. O, die dood! Die laatste vijand. Daar moet maar nooit makkelijk over gesproken worden. De dood is het loon op de zonde. Sterven is gekomen omdat we ons van God hebben losgescheurd. In de dood ligt Gods toorn tegen de zonde. Hoe kan er dan van gewillig sterven sprake zijn? De dood hoort toch niet bij het leven? De dood is toch het tegenovergestelde van het leven? Wij zijn toch geschapen om te leven en niet om te sterven? Wie wil dan gewillig sterven? De dood maakt scheiding. Alle banden met dit leven worden doorgesneden door de dood. Ook de banden met degenen die ons lief en dierbaar zijn. Daarom brengt de dood rouw en verdriet met zich mee. De pijn van 'het is al voorbij' wordt ervaren. Mannen moeten hun vrouwen loslaten en andersom. Ouders hun kinderen en omgekeerd. Jezus Zelf weende bij het graf van Zijn vriend Lazarus. Hij weende, niet in de laatste plaats omdat Hij zag hoe vreselijk de dood is, omdat Gods beeld er totaal door verwoest is. En dan gewillig sterven? Vaarwel zeggen tegen onze nabestaanden? Vaarwel zeggen tegen de wereld waarop wij geleefd hebben? Vaarwel tegen het leven waarvan wij deelgenoot waren? Dat kan toch niet? Dat is toch tegennatuurlijk? Wij mensen moeten sterven. Als het eenmaal zover is, dan moeten wij ons daarbij neerleggen. Meer noodgedwongen, fatalistisch, dan gewillig. Het is nu eenmaal zo. Alle mensen moeten sterven. Niemand kan op deze wereld blijven. De sterkste is enkel ijdelheid. Al worden we zo oud als Methusalach (Gen. 5:27), wij gaan sterven! Maar toch! Wilt u Christus gelijkvormig zijn, dan wilt u ook gewillig sterven.

## Christus' gezag voor het Woord

Christus is bijna aan het einde van Zijn lijden op aarde. Het dieptepunt ligt achter Hem. De laatste trap van Zijn vernedering heeft Hem gebracht in de diepte van de helse verlatenheid. Maar de duisternis verdween. Het werd weer licht. Hij heeft Gods toorn gedragen. Er was geen enkele blijk van genade of van gunst. Geen medelijden. Alleen maar gramschap. Alleen maar vuur. Alleen maar heilige grimmigheid en toorn. Een eeuwigheid lang, samengeperst in drie uren duisternis. Maar o eeuwig wonder: de hitte van Gods gramschap is geblust. Zijn toorn is uitgewoed. Het helse vuur brandt niet langer in de tere ziel van Christus. Er is verademing. Nu wordt Hij gekweld door een vreselijke dorst. Er wordt Hem een spons met edik aangeboden en Hij drinkt de zure wijn. Welke verklaring er ook voor gegeven wordt, de Heilige Geest zegt Zelf in ieder geval dat daardoor de Schrift vervuld werd (vers 28). Christus is gestorven naar de Schriften (vergelijk Psalm 22 en 69). Het lijkt een klein detail als er staat *toen Jezus dan de edik genomen had*. Maar in werkelijkheid toont het ons Christus' grote achting voor het Woord. Hij had gezag voor het Woord. Hij was Zijn hele leven in het Woord tot aan de dood toe. Christus wilde sterven, maar niet buiten het Woord om! Volgens Lukas (23:46) stierf Christus met het Woord op Zijn lippen. Hoor wat Hij zegt: *'Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.'* Dat is een regelrechte aanhaling van Psalm 31:6. Christus was thuis in de Schriften. Hij leefde met en uit het Woord. Hij stierf met het Woord. Dat eeuwig blijvend, onvervalste Woord van die God, Die niet liegen kan.

## Christus kón sterven

Christus wilde sterven omdat Hij kón sterven. Nu Hij van de edik heeft gedronken, is alles volbracht. Nu Hij Zijn gezag voor het Woord heeft getoond, en de Schriften heeft vervuld, is Zijn werk op aarde af. Hij heeft hier nagenoeg niets meer te doen. Hij kan heengaan in vrede. Welk werk heeft Christus dan gedaan? Het woord *volbracht* wordt ook gebruikt in Lukas 2:39: *'En als zij alles voleindigd hadden, wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea.'* En in Mattheüs 17:23 wordt het vertaald met *betalen*. *'Uw Meester, betaalt Hij de didrachmen niet?'* Dus alles wat de wet eiste, is

volbracht door Christus. Er blijft voor een zondaar, die gelooft in Hem, niets meer over om te doen. Het is volbracht. God de Rechter stemde ermee in door het voorhangsel van de tempel te scheuren. Christus heeft de gehele wet vervuld. Aan al de eisen voldaan. Als er één klein detail was nagelaten, geen mens zou behouden worden. Wat is dit kruiswoord dan een lieflijk Evangelie. Een welkom Woord in het dodelijkst tijdsgewricht. Ook een welkom Woord in het uur van ons sterven. Want in Christus ben ik rechtvaardig voor God. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? De Heidelberger Catechismus verwoordt dat in Zondag 23 als volgt:

*Alleen door een waar geloof in Jezus Christus;  
alzo dat, al is het dat mij mijn consciëntie aanklaagt  
dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd  
en geen daarvan gehouden heb,  
en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben,  
nochtans God,  
zonder enige verdienste mijnerzijds,  
uit louter genade  
mij de volkomen genoegdoening,  
gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent,  
evenals had ik nooit zonde gehad noch gedaan,  
ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht,  
die Christus voor mij volbracht heeft,  
in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem.*

Christus is een volkomen Zaligmaker. De duivel heeft het hier verloren. Zijn kop is vermorzeld. Het geweten van de ontdekte zondaar komt hier tot rust omdat het vrede vindt in de gerechtigheid van Christus.

Heeft Christus alles voldaan? Heeft Hij de taak die de Vader Hem oplegde, volbracht? Wel dan kan Hij sterven. Dan wil Hij ook sterven.

### **Christus geeft Zijn geest**

Johannes laat duidelijk uitkomen dat sterven voor Christus een daad is. Eerst

buigt Hij het hoofd en pas daarna geeft Hij de geest. Zijn hoofd valt niet door het sterven op Zijn borst. Christus brengt hier in praktijk het Woord dat Hij eens sprak in Johannes 10:18: *'Niemand neemt hetzelfde (leven) van Mij, maar Ik leg het van Mijzelfen af; Ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen.'* Geheel vrijwillig sterft Christus. Niet kleinmoedig, maar Hij geeft Zijn geest over aan Zijn Vader in het volste vertrouwen. Want *geven* betekent *voor iemand iets als een pand wegzetten*. Christus geeft Zijn geest aan Zijn Vader tot een pand dat Hij straks op de derde dag weer opgewekt zal worden. Hij is daar zo zeker van. Hij vertrouwt Zijn Vader Zijn geest helemaal toe. Wat een sterven! Wat een sterven in het geloof. Wat een moed. Voor Christus is de engel eruit. In Gethsémané zweette Hij nog bloed. Op het kruis riep Hij: *Mijn God, Mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten*. Maar hier sterft Hij eigenlijk niet meer. Hier gaat Hij als de Overwinnaar van de dood de dood in. Want de dood is gedood in Zijn dood. Hoe godzalig sterft Hij. Christus is gerust op *'het is volbracht'*. Hij kon Zich nu schikken om Zijn God te ontmoeten. Zijn God was weer Zijn Vader. O zie eens, wat een edel sterven. Christus boog Zijn hoofd. Niet uit zwakte maar uit dankbaarheid aan Zijn Vader voor Zijn overwinning. Hij boog Zijn hoofd uit eerbetoon aan Zijn bruidskerk: Alstublieft! Dit deed Ik voor u (Efeze 5:25). Hij boog Zijn hoofd als afscheidsgroet en gelukwens aan Zijn bruid dat zij een eeuwige zegen en vrucht van Zijn offer zou ontvangen. Hij kon met recht tegen Zijn bruid zeggen: Vaarwel! Want op Zijn offer kan wel gevaren worden. Tot straks! Wij zien elkaar over een poosje terug. Het afscheid is niet definitief. Straks gaat Hij heen naar het Vaderhuis met de vele woningen. En als Hij plaats bereid zal hebben, komt Hij terug. Dan zal Hij Zijn bruid tot Zich nemen en mag zij ook zijn waar Hij is (Joh. 14:3).  
Wat een sterven voor Christus!

### **Nu jaagt de dood geen angst meer aan**

Wilt u sterven? Kunt u sterven? U bidt ook nu nog: O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk? U zou op Hem willen lijken? Wij moeten ons voorbereiden op de dood. Izak zei: *'Ik weet de dag van mijn dood niet'* (Gen. 27:2). Er zijn maar weinig mensen die weten wanneer zij zullen sterven. Paulus wist dat de tijd

van zijn ontbinding aanstaande was (2 Tim.4:6) en Petrus wist dat de aflegging van zijn tabernakel haast zou zijn (2 Petr. 1:14). Hizkia kreeg er nog 15 jaar bij (Jes. 38:5) en de valse profeet Hananja kreeg te horen dat hij dit jaar zou sterven (Jer. 28:16).

Als Christus ons leven is, is sterven winst (Filipp. 1:21). Wie zich echt voorbereid op de dood is zich bewust van de werkelijke oorzaak van de dood, namelijk de zonde. De zonde moet vergeven zijn. In Christus is er geen zonde. Daarom is voorbereiden op de dood ten diepste niets anders dan Christus' lijden en sterven overdenken. Ook voor mij? Alleen door een waar en oprecht geloof hebben wij deel aan Zijn lijden en sterven. En dat geloof brengt dagelijkse bekering met zich mee. En bekering is sterven aan ons eigen ik. Wie sterft eer hij sterft, sterft niet als hij sterft. Laten wij bedenken of alles is volbracht. Is er gedaan in ons leven wat er gedaan moest zijn? Hebben wij genoeg aan het Lam? God de Rechter is tevreden met het Lam. Zijn wij het ook? Is Christus ook uw Zaligmaker? Sara Nevius zei: 'Heere, zeg nog eens dat ik van U ben, want ik hoor het zo graag.'

*Zal eens 't graf mijn stof verzaam'len,  
juichend zal in stervenspijn  
't laatste woord, dat ik zal staam'len,  
vrije gunst, genade zijn.  
Ja, die zal ik eeuwig danken,  
waar 'k de Vader en de Zoon  
eeuwig lofzing voor de troon,  
dan herhaal ik nog die klanken:  
God is liefd', o eng'lenstem,  
mensentong, verheerlijkt Hem!*

Wij moeten ons voorbereiden op de dood. Wees daarom net als Christus thuis in de Schriften. Leef met het Woord, bij het Woord en uit het Woord. Dan zullen wij zeer waarschijnlijk ook sterven op het Woord in de volle zekerheid van het geloof. Dat geloof is zeker van de waarachtigheid van Gods beloften.

Jakob wachtte op de zaligheid van de HEERE (Gen. 49:18) en legde zijn voeten samen op het bed en gaf de geest (Gen. 49:33). En Paulus schreef dat het zeer verre weg het beste is om ontbonden en met Christus te zijn (Filipp. 1:24). Ja, hij wist dat voor Hem de kroon der rechtvaardigheid was weggelegd (2 Tim. 4:8). En Johannes op Patmos hoorde een stem uit de hemel zeggende: *Zalig zijn de doden die in de Heere sterven* (Openb. 14:13).

Wat een gelukkige mensen die zo mogen sterven. Wat een zalig sterven als we afreizen met de hemelse Haven in het zicht. Wie zou zo niet willen sterven? Zelfs een Bileam wilde wel met het volk van God sterven. Dat kan. Als u wilt sterven zoals Christus stierf, dan moet u ook met Hem leven. Want ons sterven ligt doorgaans in het verlengde van ons leven. De oude Simeon is content met zijn God. En met Christus in de armen zingt hij:

*Zo laat Gij, HEER', Uw knecht,  
Naar 't woord, hem toegezegd,  
Thans henengaan in vrede;  
Nu hij Uw zaligheid,  
Zo lang door hem verbeid,  
Gezien heeft op zijn bede.*

## UIT DE PASTORIE

---

Geliefde gemeente,

Als deze Zaaier verschijnt, gedenken we in het kerkelijk jaar weer het lijden en sterven van Christus. Altijd ontroerend. Maar het gevaar is aanwezig dat er 'slechts' medelijden is. Daarover bestraft Jezus de vrouwen van Jeruzalem. De betekenis van Christus lijden en sterven zit in het plaatsvervangende ervan. Het is lezenswaardig wat ds. W. Perkins (1558-1602, puriteins predikant) schreef:

*'Als u leest dat Christus gevangen en gebonden is geweest, bedenk dan dat uw zonden Hem in de macht van Zijn vijanden gebracht hebben en dat het uw banden zijn geweest waarmee Hij is gebonden. Bedenk dat u op diezelfde manier gebonden zou geweest zijn als Hij geen Borg en Gijzelaar voor u was geweest. Bedenk en geloof dat de banden van Christus dienen om voor u de vrijheid van hel, dood en verdoemenis te verwerven.*

*Als u leest dat Barabbas de moordenaar meer geacht werd dan Christus, hoewel Hij in heiligheid zowel mensen als engelen te boven ging, bedenk dat het was om Zijn onschuld openbaar te maken en dat uw zonden deze schandelijke versmaadheid op Hem gebracht hebben. Ook dat Hij om uwentwil erger geacht werd dan Barabbas. Denk daarom over uzelf als over een zeer lelijke en rampzalige zondaar en gelijk Paulus zegt: dat u de voornaamste van de zondaren bent. O, Zoon van God, hoe laag hebt U Uzelf voor mij vernederd! Geef mij daarom genade, o God, dat ik, mijn eigen staat aanziende in de Persoon van mijn Zaligmaker, mijn zonden mag verfoeien en versmaden die de oorzaak daarvan zijn. Ook dat ik door een levend geloof de vrijspraak mag omhelzen die U mij in Hem aanbiedt, Die in mijn plek en plaats is veroordeeld. Verenig mij alzo met U door Uw Heilige Geest dat ik zo waardig mag zijn om voor God aangenaam te zijn, als ik waardig ben in mijzelf verfoeid te worden om mijn zonden.'*

In deze Zaaier vinden wij niet alleen het lijden en sterven van Christus, maar ook andere heilsfeiten als Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Wij mogen leven in het volle licht van de nieuwe bedeling. Maar dat wil niet zeggen dat wij ook licht hebben over de heilsfeiten. Feit is in ieder geval dat de Heilige Geest Gods kinderen als zondaren aan de volkomen Zaligmaker Jezus Christus verbindt. Een kind van God weet niet vanaf het begin hoe rijk hij is, maar wij mogen de heilsfeiten niet uit elkaar trekken, ook niet in de geloofsbeleving. In de Efezebrief is er een heel nauwe band tussen het ontvangen van het geloof en de opstandingskracht van Christus (Ef. 1:19,20; Ef. 2:5). Ook Petrus leert dat wij wederomgeboren zijn door de opstanding van Christus uit de doden (1 Petr. 1:3). De gelovigen uit het Oude Testament hebben geloof geoefend in Christus, Die nog komen moest om te lijden en te sterven. Zij konden als zodanig niet uit deze heilsfeiten leven, eenvoudigweg omdat het nog geen feiten waren. Maar Gods kinderen uit het Nieuwe Testament, tot en met vandaag, mogen wel leven uit Christus' heilsfeiten. Bethlehem, Golgotha, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn feiten die niet ongedaan kunnen worden gemaakt. Daarom schrijft Paulus in Romeinen 8:30: 'En die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.' Let op het woordje 'ook'. Niets is los verkrijgbaar.

We krijgen dus door het geloof deel aan de gehele Christus, met al Zijn schatten en gaven. Er is geen (waar) geloof zonder vereniging en gemeenschap met Christus. Ik maak mij wel zorgen over bekeringen waar men alles op zak heeft. Een kind van God heeft levenslang strijd en heeft levenslang opwas in de genade nodig. Paulus schrijft over Christus' onnaspeurlijke rijkdom. Calvijn zegt 'dat er nog veel voor ons verborgen is en ook dat wij niet alles verstaan omdat wij door veel nevels van dwalingen omringd zijn.'

Het is onze wens en bede dat de Heere ook in de komende tijd de prediking zegent, opdat wij, tot onze zaligheid, de heilsfeiten door het geloof verstaan.

Tenslotte geef ik ter lering en ter toetsing nog twee citaten uit een boekje van ds. C. Hogchem. De titel van dat boekje luidt: 'Psalm 139, overdenkingen'.

*'Na een lezing over het boekje van Thomas Boston 'Het kromme in het levenslot', vertelde een vader: "Mijn vrouw en ik kregen een kindje en merkten na verloop van tijd dat het gehandicapt was. Vol opstand zei ik: Wat moet ik met zo'n kind? Toen liet de Heere me zien: Wat moet dit kind met zo'n vader?'*

*'In Londen bezocht een predikant een inrichting voor doofstomme kinderen. Hij wilde weten of er nog onder waren die blij gaven van oprechte genade. Onder die kinderen was een kleine jongen. De predikant schreef op een bord: Wie heeft de wereld geschapen? Het jochie nam een krijtje en schreef onder de vraag zijn antwoord: In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. De predikant schreef: Waartoe kwam de Heere Jezus in de wereld? Het kind schreef: Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. De derde vraag van de predikant was: Waarom ben jij doofstom geboren, terwijl ik horen en spreken kan? Nooit zou hij de ogen van die jongen vergeten toen deze onder die derde vraag schreef: Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U.'*

Wat een vrede moet die jongen gehad hebben. Vrede met Gods weg. Anderen schoppen er tegen aan en maken het zichzelf en hun naasten moeilijk. Je leest het ongenoegen af van hun gezichten. Deze jongen rustte in Gods welbehagen. Lieflijk welbehagen.

## **Bijbellezingen**

Wij hebben reeds geluisterd naar een aantal Bijbellezingen over liederen in de Bijbel. Het lied van Lamech, het lied van Mirjam, het lied van Debora, het lied van Elisabet, het lied van Hanna en het klaaglied van David. Ik ben verrast door de grote belangstelling. Er rest nog een datum en wel 25 maart. De Heere zegene Zijn Woord onder ons.

## **Catechisaties**

De tweede helft van het seizoen ligt alweer bijna achter ons. Doordat ik geopereerd ben, heeft ouderling Rijdsijk mij een aantal keer vervangen. Daar ben ik hem zeer erkentelijk voor. Fijn dat er van de kant van de jeugd positieve reacties kwamen. Het is mijn wens en bede dat de Heere het onderwijs zegent voor onze jeugd, opdat zij niet meegezogen worden met allerlei wind van leer. Ik hoop dat de Heere Zijn Kerk ook nog wil bouwen uit onze jongeren.

## **Bijbelkring**

We hebben een aantal Bijbelkringen gehad. De Hebreeënbrief geeft veel stof tot overdenking. Het is Jezus en Jezus alleen in deze brief. Fijn dat de groep zo trouw is en er ook nieuwe mensen bijkomen. Zo mag het werk weer doorgaan. Mensen komen en gaan, maar het Woord blijft. Op de volgende data hopen we weer samen te komen: 18 maart, 15 april, 6 mei, 27 mei, 17 juni en 1 juli. De Heere zegene ook dit onderwijs.

## **Jeugdvereniging**

Dit seizoen staan nog de volgende data gepland: 1 maart, 22 maart, 19 april, 10 mei en 31 mei. Deze avonden staan onder leiding van ouderling Rijdsijk en vinden plaats ten huize van ouderling Van de Breevaart. Vanaf 15 jaar ben je weer van harte uitgenodigd. Daarnaast hebben we ook nog de JVo-avonden, waar we als jeugd samenkomen voor de gezelligheid. Zo doen we spelletjes, gaan we schaatsen of bowlen, spelen we levend stratego en sluiten we af met een barbecue. Op deze avonden ben je vanaf 12 jaar van harte welkom om gezellig mee te doen.

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je contact opnemen via 06-11674031.

Hartelijke groeten,

Hilbert Eerland, Lotte Krijger en Marieke van de Breevaart

## **Mutaties**

**Ingekomen:** Wij heten de dhr. en mw. Priem met hun twee kinderen Klaas-Jan

en Pieter, Van der Lek de Clercplein 11, 4696 BZ Stavenisse hartelijk welkom in onze gemeente. Zij kerken al langere tijd in ons midden en hebben te kennen gegeven dat zij graag lid wilden worden.

### **Vertrokken:**

- Dhr. en mw. Pluijgers, Voorstraat 24, 4697 EK Sint-Annaland (naar de HHK Sint-Annaland)
- Fam. Quaak, Veerdijkseweg 4, 4694 RD Scherpenisse (naar de PKN Sint-Annaland)

De Heere geve ook deze genoemde families Zijn onmisbare zegen in hun leven.

### **Elkaar hulp aangeboden**

Beste gemeenteleden,

Soms kunnen er omstandigheden zijn waardoor niet meer alle taken kunnen worden uitgevoerd in en rondom het huis(houden). Hoe mooi zou het zijn als we elkaar als gemeente zouden kunnen helpen in zulke gevallen. Om dit gestructureerd te laten verlopen en te verdelen onder de gemeenteleden, willen we een appgroep aanmaken. Wanneer u zou willen deelnemen aan deze appgroep, kunt u een berichtje sturen of bellen naar 06-24105760 of mailen naar [alindag@hotmail.nl](mailto:alindag@hotmail.nl). Als u ook zou willen bijdragen hieraan, maar niet deel kunt nemen aan een appgroep, horen we dit ook graag. U mag ook altijd een berichtje sturen, bellen of mailen als u hulp nodig heeft of iemand kent die hulp nodig heeft. Wij horen het graag als er nog vragen en/of opmerkingen zijn.

Met vriendelijke groet,

Alinda van de Breevaart en Coralien Rijsdijk

### **Tenslotte**

Nog een hartelijke groet aan u allen van ons allen.

Ds. J. Lohuis

# COLLECTEN

## Verantwoording

---

<b>Maandcollecten Diaconie</b>	€	1.884,32	december 2025
	€	1.134,60	januari 2026
	€	978,74	februari 2026

<b>Maandcollecten Kerk</b>	€	4.160,24	december 2025
	€	3.307,11	januari 2026
	€	3.030,73	februari 2026

### Overige collecten

Biddag diaconie	€	1.507,34
Biddag kerk	€	12.607,98
Stichting Woord en Daad	€	525,40
Stichting Bonisa	€	733,72

### BEGROTING EN ONTVANGSTEN KERKRENTMEESTERS 2026

Maand	Begroot	Ontvangen	Verschil
December	133.900		
November	120.600		
Oktober	82.300		
September	76.300		
Augustus	71.600		
Juli	67.100		
Juni	61.100		
Mei	49.300		
April	30.100		
Maart	22.100		
Februari	15.700	23.256	7.556
Januari	3.700	4.661	961

### Doelcollecten

29 maart:	Evangelisatie Horst (De schuilplaats)
12 april:	Bus De Zaaier in de toren
24 en 25 mei (Pinksteren):	GZB pinksterzendingscollecte (Ds. Kleinbloesem)
28 juni:	In de rechte Straat (evangelisatie in Katholieke gebieden)
Avondmaalscollecten 2026:	SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk)

Collectebonnen zijn te verkrijgen bij familie Vroegop, Westkerkseweg 45, Scherpenisse, collectebonnenscherpenisse@gmail.com of 06-28307855.

# KERKTIJDEN

## Kerkdiensten en voorgangers

---

Meer kerkdiensten: [www.kerktijden.nl](http://www.kerktijden.nl)

### Maart 2026

zondag	1 mrt	9.30	ds. J. Lohuis		14.30	ds. C.J. Rijdsdijk
zondag	8 mrt	9.30	ds. J. Lohuis	<i>bed. HA</i>	14.30	ds. J. Lohuis <i>nab. HA</i>
woensdag	11 mrt	19.30	ds. J. Lohuis			<i>Bijbellezing</i>
zondag	15 mrt	9.30	ds. J. Lohuis		14.30	ds. J. Lohuis
zondag	22 mrt	9.30	ds. J. Lohuis		14.30	ds. J. Lohuis
woensdag	25 mrt	19.30	ds. J. Lohuis			<i>Bijbellezing</i>
zondag	29 mrt	9.30	ds. P.C.H. Kleinbloesem		14.30	ds. J. Lohuis

### April 2026

vrijdag	3 apr	19.00	ds. J. Lohuis			<i>Goede Vrijdag</i>
zondag	5 apr	9.30	ds. J. Lohuis		14.30	ds. J.A. v/d Berg <i>1<sup>e</sup> Pa.</i>
maandag	6 apr	9.30	ds. J. Lohuis			<i>2<sup>e</sup> Pa.</i>
zondag	12 apr	9.30	ds. J. Lohuis		14.30	ds. J. Lohuis
zondag	19 apr	9.30	ds. J. Lohuis		14.30	ds. B.L.P. Tramper
zondag	26 apr	9.30	ds. J. Lohuis		14.30	ds. J. Lohuis

### Mei 2026

zondag	3 mei	9.30	ds. D.J. Budding		14.30	ds. D.J. Budding
zondag	10 mei	9.30	ds. J. Lohuis		14.30	ds. J. Lohuis
donderdag	14 mei	9.30	ds. J. Lohuis			<i>Hemelvaartsdag</i>
zondag	17 mei	9.30	ds. J. Lohuis		14.30	ds. J. Lohuis
zondag	24 mei	9.30	ds. J. Lohuis		14.30	ds. J. Lohuis <i>1e Pinks.</i>
maandag	25 mei	9.30	ds. J. Lohuis			<i>2e Pinks.</i>
zondag	31 mei	9.30	ds. J. Lohuis		14.30	ds. C.J. Rijdsdijk

### Juni 2026

zondag	7 juni	9.30	ds. J. Lohuis	<i>bed. HA</i>	14.30	ds. J. Lohuis <i>nab. HA</i>
zondag	14 juni	9.30	ds. J. Lohuis		14.30	ds. J. Lohuis
zondag	21 juni	19.30	ds. B. van Leeuwen		14.30	ds. B. van Leeuwen
zondag	28 juni	9.30	ds. J. Lohuis		14.30	ds. J. Lohuis

# KERKAGENDA

## *Kerkelijke activiteiten*

---

### **Maart 2026**

zondag 1	11.45 zondagsschool 19.00 jeugdvereniging
dinsdag 3	catechisatie: 18.45 12+   19.30 16+   20.15 belijdeniscatechisatie
zondag 8	geen zondagsschool
dinsdag 10	catechisatie: 18.45 12+   19.30 16+   20.15 belijdeniscatechisatie
woensdag 11	Bijbellezing
zondag 15	11.45 zondagsschool
dinsdag 17	catechisatie: 18.45 12+   19.30 16+   20.15 belijdeniscatechisatie
woensdag 18	19.30 Bijbelkring
donderdag 19	19.30 gemeenteavond
zondag 22	11.45 zondagsschool 19.00 jeugdvereniging
dinsdag 24	catechisatie: 18.45 12+   19.30 16+   20.15 belijdeniscatechisatie
woensdag 25	19.30 Bijbellezing
zondag 29	11.45 zondagsschool
dinsdag 31	catechisatie: 18.45 12+   19.30 16+   20.15 belijdeniscatechisatie

### **April 2026**

zondag 5	11.45 zondagsschool
dinsdag 7	20.15 belijdeniscatechisatie
zondag 12	11.45 zondagsschool
dinsdag 14	20.15 belijdeniscatechisatie
woensdag 15	19.30 Bijbelkring
zondag 19	11.45 zondagsschool 19.00 jeugdvereniging
dinsdag 21	20.15 belijdeniscatechisatie
zondag 26	geen zondagsschool
dinsdag 28	20.15 belijdeniscatechisatie

### **Mei 2026**

zondag 3	11.45 zondagsschool
dinsdag 5	20.15 belijdeniscatechisatie
woensdag 6	19.30 Bijbelkring
zondag 10	11.45 zondagsschool

zondag 10	19.00 jeugdvereniging
dinsdag 12	20.15 belijdeniscatechisatie
zondag 17	11.45 zondagsschool
dinsdag 19	20.15 belijdeniscatechisatie
zondag 24	11.45 zondagsschool
woensdag 27	19.30 Bijbelkring
zondag 31	11.45 zondagsschool
	19.00 jeugdvereniging

### **Juni 2026**

zondag 7	11.45 geen zondagsschool
zondag 14	11.45 zondagsschool
woensdag 17	19.30 Bijbelkring
zondag 21	11.45 zondagsschool
zondag 28	11.45 zondagsschool

---

## **Overdracht beheer De Hoeksteen**

Woensdag 7 januari jl. heeft de officiële overdracht van het beheer van De Hoeksteen plaatsgevonden.

Na bijna 15 jaar met veel inzet en plezier zorg te hebben gedragen voor het verenigingsgebouw, willen wij ook via deze weg Jan en Marjolijn Kleppe hartelijk bedanken voor alles wat zij in deze jaren hierin hebben betekend. Wij wensen hen van harte Gods zegen toe voor de komende tijd.

Met dankbaarheid kunnen we melden dat het beheer inmiddels is overgedragen aan Henk en Anne-Marie den Haan. Wij wensen hen succes bij het invullen van deze taak. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 06-38916920.

Met vriendelijke groet,

Het college van diakenen

## Gevulde stokbroodjes en vlees(pakketten)

Ten bate van de Hervormde Dorpskerk zijn er weer **gevulde stokbroodjes** verkrijgbaar. Alle broodjes zijn gevuld met rundergehakt, Zeeuwse worst, spek en kaas.  
€ 5,25 per stuk of 3 voor € 15,-

Ook zijn er weer verschillende soorten vlees(pakketten). Het natuurvlees, dat is vlees zonder hormonen, antibiotica of kunstmatige toevoegingen, komt van het runderras Blonde d'Aquitaine (twee sterren Beter Leven, i.s.m. Maatschap Suurland).

- **Rundergehakt:** € 15,- per kg
- **Biefstuk:** € 35,- per kg
- **Zeeuwse losse worst:** € 10,- per kg
- **Vleespakket 12,5 kg:** € 225,-  
*pakket met o.a. haasbiefstuk, kogelbiefstuk, biefstuk, rosbeef, stooflappen, sukadelappen, bieflappen, riblappen, entrecote en soepvlees en gehakt.*



U kunt uw bestelling tot en met D.V. 28 maart doorgeven door een ingevuld formulier bij Langeweg 21 in de bus te doen of stuur een appje naar 06-15216987 (Martien Gunter).

U kunt uw bestelling op de zaterdag voor Pasen, 4 april 2025, tussen 10.00 en 11.30 uur afhalen op Langeweg 21 in Scherpenisse. Betalen kan contant of via een betaalverzoek.

**Hartelijk bedankt voor uw bestelling!**

Naam:.....

Telefoonnummer:.....

Aantal gehaktbroodjes: ..... € .....

Aantal kg gehakt: ..... € .....

Aantal kg biefstuk: ..... € .....

Aantal kg losse Zeeuwse worst: ..... € .....

Aantal vleespakketten: ..... € .....

**Totaal:** ..... € .....

# VLUCHT NAAR GENÈVE

## Hoofdstuk 16

---



Het duurt lang voor Isabeau slaapt. Ze hoort de geluiden om haar heen. Het gesnurk van Bertrand, de zware ademhaling van monsieur Comté, het gesnik van madame Le Chartre, de kalme stem van monsieur Le Chartre.

Ze moet uiteindelijk toch in slaap gevallen zijn, want ze wordt wakker door een piepend geluid. Bertrand opent de deur en verdwijnt naar buiten. Buiten is het al iets lichter dan binnen.

Even later komt hij binnen en schudt de waterdruppels uit zijn verwarde haardos. 'Goedemorgen allemaal. Uitgerust? Buiten, rechts om de hoek, staat een regenton. Eerst de dames, als die terugkomen, zijn de heren aan de beurt. Daarna gaan we ontbijten.'

Isabeau en madame Le Chartre gaan samen naar buiten. Isabeau ademt de frisse, koele morgenlucht in. Heerlijk! Al bibbert ze wel een beetje van de kou. Het water is ijskoud. Haar huid gaat ervan tintelen.

Madame kijkt zwijgend om zich heen en zucht dan diep. Isabeau doet of ze het niet merkt.

Als ze klaar zijn, komen de mannen naar buiten.

'Op die bank liggen de kleren die jullie aan kunnen trekken,' wijst Bertrand. 'Keus is er alleen wat betreft de maat.' Hij wijst naar zijn eigen kleding. 'Ik heb de grootste uitgezocht. Ik hoop dat er voor jullie maat ook iets bij is.' Hij trekt de deur achter zich dicht.

Madame kijkt Isabeau hulpeloos aan. 'Wat... wat betekent dit? Moeten we dit aantrekken? Dezelfde kleding als Bertrand draagt? Maar dat is mannenkleding!'

Isabeau staat even besluiteloos. Dan pakt ze kordaat de twee wollen capes op, houdt ze voor zich en zegt: 'Ze zijn even groot. Nou ja, ik kan er wel twee keer in, maar voor u zal hij wel goed zijn.' Ze steekt haar handen in de mouwen, trekt de sokken en de lange broek aan. 'Even kijken naar de schoenen. Die zullen wel passen, denk ik.' Ze kijkt naar de voeten van

madame. ‘Past u de kleding eens en ook de schoenen. Gaat u maar even op de bank zitten.’

‘Ik kan toch niet met die plumpe werkschoenen lopen. Daar kom ik geen stap mee vooruit.’

‘Gisteren zei u hetzelfde van uw eigen schoenen, die vervormd zijn door het water. Deze schoenen zijn tenminste droog.’

Madame blijft mopperen en klagen. Met tegenzin trekt ze de kleding en de schoenen aan. Een klop op de deur. ‘Zijn jullie klaar?’

‘Ja.’

De mannen komen binnen. ‘O Louis, waarom moet ik deze werkkleren aan? Jij hebt je eigen kleren aan. Waarom is dat? Toch niet...’

Monsieur Le Chartre gaat naast zijn vrouw op de bank zitten en slaat een arm om haar heen. ‘Ja. Omdat nu de tijd gekomen is dat we afscheid moeten nemen.’

Isabeau luistert vol verbazing. Afscheid nemen?

Madame Le Chartre klemt zich aan haar man vast. Ze snikt. Plotseling laat ze hem los, staat op, neemt zijn gezicht tussen haar handen en zegt: ‘Ga met God.’

Staande in de hut doet monsieur Le Chartre een gebed. Daarna zegt hij tegen Isabeau: ‘Isa, zorg goed voor mijn vrouw. Voor jou is dit allemaal nieuw en onverwacht, maar dit plan is al lang geleden gemaakt. Monsieur Comté, Jean-Pierre en ik nemen een andere route dan jullie. Wij gaan eerst naar een kerkvergadering en zullen, als de Heere ons spaart, een week na jullie aankomen. Het is de bedoeling dat Bertrand met mijn vrouw en jou samen de overtocht over de bergpas maakt. Bertrand heeft deze tocht al meerdere keren gemaakt. Hij weet heel goed de weg. Jullie doel is Genève. Wij komen daar ook naartoe.’

Aan het eind van het pad in de wijngaard splitst de weg zich. Het afscheid is kort. Jean-Pierre legt zijn hand op Isabeaus schouder. ‘Dag nicht, tot ziens,’ zegt hij. Dan draait hij zich snel om. Isabeau ziet dat hij tranen in zijn ogen heeft. Madame Le Chartre houdt zich flink. In een flits ziet Isabeau dat monsieur Le Chartre iets aan Bertrand geeft. Bertrand stopt het meteen onder zijn cape.

Het is lichter geworden. De contouren van de bergen worden zichtbaar. De lucht kleurt oranjerood.

De mannen nemen een pad dat op gelijke hoogte blijft. Bertrand, madame Le Chartre en Isabeau nemen een pad dat richting de bergen gaat en meteen al flink begint te stijgen. Isabeau heeft haar onafscheidelijke mand bij zich.

“t Zou veel beter zijn om die mand hier te laten en de inhoud van de mand in een linnen zak te stoppen,” zegt Bertrand. ‘Van zo’n onhandig ding heb je alleen maar last.’

Maar Isabeau doet net of ze niet hoort wat Bertrand zegt.

Bij een bocht in de weg kijken ze nog één keer om. Een laatste groet.

Onderweg vertelt Bertrand wat precies de bedoeling is. ‘We gaan via een binnenpad omhoog. Op de grote weg is een controlepost, die we op deze manier ontlopen. Het pad gaat wel omhoog, maar is goed begaanbaar. Straks komen we bij een boerderij. De boer heeft koeien die op de alpenweiden gehoed worden. Wij zijn dus de koeienhoeders. Vader, moeder en dochter. Er gaat ook een hond mee. We laten de koeien op de bergweide achter. Isabeau, jij kunt melken?’

Isabeau knikt.

‘Prachtig, dan hebben we in ieder geval iets om te drinken. De boerin zou voor brood zorgen. De boer komt de volgende dag de koeien ophalen. We overnachten in een berghut. ’s Morgens vroeg vertrekken we voor de laatste etappe over de pas. Het eerste gedeelte lopen we met z’n drieën. Dat is het gevaarlijkst wat de wáchtposten betreft. We moeten om de pas heen lopen. Op een bepaald punt worden we opgewacht door een gids. Dat is het gevaarlijkste gedeelte wat het pád betreft. Maar... dan zijn we al in Zwitserland!’

Na ruim een half uur komt de boerderij in zicht. Aan de voorkant van het boerderijtje wappert de Franse vlag.

‘Het is veilig,’ wijst Bertrand.

Ze zijn nog maar een paar stappen verder als de dubbele deur van de schuur opengaat en een jonge vrouw naar hen toeloopt.

‘Welkom,’ zegt ze. ‘Kom gauw binnen. Ik heb warme pap.’

In de keuken is het heerlijk warm. Ze schuiven rond de tafel.

‘Kan ik u helpen?’ vraagt Isabeau.

De boerin schudt haar hoofd. ‘Laat je maar bedienen,’ lacht ze en ze zet een grote pan met pap op tafel, waar de damp vanaf slaat.

‘Heerlijk!’ watertandt Isabeau. Haar gedachten gaan naar huis.

‘Ja, dat zal zeker smaken. Dank u voor uw zorg voor ons. U bent waarschijnlijk degene die gisteren de pan soep voor ons had neergezet,’ zegt madame Le Chartre. De boerin kijkt haar vriendelijk aan. ‘We proberen de vluchtelingen altijd te helpen. Alleen... als ik u een raad mag geven. Als u onderweg soms iemand tegenkomt, laat Bertrand of uw dochter het woord doen. U spreekt te netjes voor een koeienhoedster. Ons dialect is zo heel anders.’

Uw dochter. Isabeau krijgt er een kleur van. Ja, dat is waar, ze zijn ‘vader, moeder en dochter’. De boerin zal wel weten dat ze geen gezin zijn, dat heeft ze natuurlijk allang begrepen.

De bovendeur van de keuken gaat open. De boer steekt zijn hoofd naar binnen.

‘Twee soldaten, François en Pierre van de post zijn hier om melk te halen. Ik zal ze wel even helpen. Ik heb gezegd dat m’n koeienhoeders straks naar de alpenweiden gaan, en dat ze bij Bertrand melk kunnen halen, maar dat die waarschijnlijk zuur is door het geschud van het lopen.’

Met grote schrikogen kijken madame Le Chartre en Isabeau elkaar aan.

Wantrouwend kijkt Isabeau naar de boerin. Is er verraad in het spel? Worden ze straks door de soldaten opgewacht?

De boerin glimlacht geruststellend. ‘Pierre staat aan onze kant. Hij weet welke route jullie lopen en hoe laat jullie ongeveer langskomen. Hij probeert zijn collega’s rond die tijd een beetje uit de buurt te houden. Maar... blijf voorzichtig.’ Ze kijkt naar madame Le Chartre. ‘U kunt het beste de mand dragen. Mijn man heeft gezegd dat u meegaat om kruiden te zoeken. Verzamel dus af en toe iets.’

‘Dus dan hoef ik niet in de buurt van die beesten te blijven?’ vraagt madame. De boerin lacht. ‘U moet wel bij elkaar blijven, maar u mag er een paar stappen vandaan blijven. Voor “die beesten” hoeft u trouwens niet echt bang te zijn, hoor.’

Na een hartelijk afscheid vertrekken ze. Bertrand en Isabeau hebben allebei een stok in hun handen. De hond springt om Isabeau heen. Uit de mand steken een paar stokbroden die de boerin vers gebakken heeft. Madame Le Chartre draagt de mand.

‘Goed idee van de boerin, hè,’ lacht Isabeau.

‘Zeker,’ knikt madame. ‘Ik zie me al met zo’n stok achter de koeien aanhollen. Ik kan er niets aan doen, maar ik ben bang voor die beesten.’

Het is koud, maar de zon schijnt. De bladeren van de bomen zijn verkleurd tot rood, geel en bruin. Veel bomen zijn al kaal. Als Isabeau naar boven kijkt, ziet ze de groenblijvende bomen en daarboven de kale rotsen. Zullen ze zo hoog moeten klimmen? En zal madame Le Chartre dat aankunnen? Vanaf de vlucht uit hun huis heeft ze gejammerd en geklaagd, maar sinds het afscheid vanochtend heeft ze niet één klacht meer geuit. Ze ziet er wel wit en moe uit. Isabeau moet een beetje lachen als ze naar haar ‘madame’ kijkt. Ook al heeft ze nu werkkleren aan, haar houding en gezicht verraden dat ze geen koeienhoedster is. En dat wordt nog duidelijker als je haar goedverzorgde handen ziet. Waar zijn ze aan begonnen? Wie heeft dit plan bedacht? Een controle door soldaten en ze zullen zo ontdekken dat ze met vluchtelingen te maken hebben. Alleen Bertrand loopt achter de koeien alsof hij nooit anders gedaan heeft.

Isabeau kijkt achterom. De boerderij is niet meer te zien. Alleen een stukje van het dak. Klimmen ze zo snel?

De hond loopt van de een naar de ander. Isabeau gooit een stok weg. De hond rent erachteraan om hem even later netjes voor Isabeaus voeten neer te leggen.

Er komen wat wolken in de blauwe lucht. Isabeau geniet. Kan dat? Op de vlucht zijn en toch genieten van alles om je heen? Het is hier zo mooi! Wel kijkt ze steeds behoedzaam om zich heen. Wordt hier uitgekeken naar vluchtelingen? Is het echt waar dat veel mensen proberen via de Alpen Zwitserland te bereiken? Ja, het is bekend dat de soldatenposten de weg goed in de gaten houden. Maar het lijkt zo onwerkelijk. Het is hier zo vredig. De stilte van de natuur om hen heen, de toppen van de majestueuze bergen die afsteken tegen de blauwe lucht. Een paar klipdassen komen uit hun hol

tevoorschijn. Boven op een paar rotsen ontdekt ze een gems.

Bertrand loopt voor haar uit. Al een paar keer heeft hij zich omgedraaid en in de verte getuurd. Op zijn voorhoofd is een diepe rimpel. Isabeau kijkt ook om zich heen. Er is toch niets aan de hand! Waarom kijkt Bertrand zo somber? Hij kan beter genieten van al het moois om hem heen.

De hond komt naast haar lopen. Hij schuurt met zijn kop langs haar been. Isabeau haalt even haar hand over zijn ruige vacht. Ze moet opletten, want iets voor hen uit is een scherp vooruitstekende rots. Nog even kijkt ze achterom. Ze houdt haar adem in.

Honderd meter lager staat een soldaat, een van de soldaten die ook op de boerderij was, met zijn geweer in de aanslag.

*Met toestemming van de uitgever overgenomen uit:*

*Vlucht naar Genève*

*Auteur: Lenie Ippel-Breedveld*

*Uitgeverij: Den Hertog B.V., Houten*

---

## **Voorjaarsverkoop**

D.V. zaterdag 9 mei is de jaarlijkse voorjaarsverkoop voor de kerk. Een dag voor het hele gezin!

Hiervoor zijn we nog opzoek naar tweedekans boeken. Heeft u nog boeken die in goede staat zijn? Deze kunnen vanaf nu ingeleverd worden bij familie Bos in de Kaaistraat.

Daarnaast zijn we ook opzoek naar spullen voor de rommelmarkt. Deze spullen kunt u inleveren op **vrijdagavond 8 mei tussen 18:00 en 19:00 uur** bij familie Vroegop in de Westkerkseweg.

Wilt u liever iets bakken of boodschappen schenken? Deze kunt u inleveren ook op **vrijdagavond 8 mei tussen 18:00 en 19:00 uur** in De Hoeksteen. We hopen met elkaar op een fijne dag.

---

# PUZZELS

## Opstanding

---

Het is stil geworden op de straten van Jeruzalem. Jezus is gestorven aan het kruis. Eindelijk is deze Godslasteraar gestorven, denken veel mensen. Jazeker, er waren bijzondere dingen gebeurd gisteren. Midden op de dag was het een poos helemaal donker geworden. Heel bijzonder allemaal... Er was ook iets ergs gebeurd. Het grote gordijn in de tempel, het voorhangsel, was helemaal gescheurd. Van boven naar beneden.

Maar wat er nu verteld werd... er zouden zelfs mensen die al lang geleden gestorven waren, weer opgestaan zijn. Ze zouden weer levend geworden zijn, terwijl ze dood waren. Zou het allemaal waar zijn?

Het is waar! De Heere Jezus is van het kruis gehaald. Heel voorzichtig hebben ze Zijn lichaam schoongemaakt en met dure zalf ingesmeerd. Daarna is het in doeken gewikkeld en hebben ze Hem in een graf gelegd. Niet zoals bij ons in de grond, maar in een kamer die ze in de rotsen hebben uitgehakt. Voor de deur is een grote steen gerold. Wat zijn de mensen van het Sanhedrin bang. Ze halen twee soldaten en zetten die voor de grote steen. Weet je, de Heere Jezus had gezegd dat Hij op zou staan uit de dood. Natuurlijk kan dat niet, denken de mensen van het Sanhedrin. Maar ze zijn bang dat Zijn discipelen het lichaam van Jezus zullen weghalen en dan zeggen dat Hij is opgestaan. Dwaze mensen van het Sanhedrin!

### PUNTENOVERZICHT

Maart 2026

#### 4-5 jaar

Guillaume Cornet	15
Evan Gunter	45
Fébe Moens	15
Evi Quist	40
Jisse Quist	30
Xem Quist	50
Anna Rijsdijk	15
Levi Rijsdijk	45
Pauline Westdorp	45

#### 6-8 jaar

Christian Cornet	30
Marilène Cornet	30
Noémi Cornet	35
Roan Cornet	30
Boaz Gunter	65
Ziva Gunter	90
Janneke Krijger	45
Amara Quist	35
Judah Quist	60
Luc Quist	30
Ralf Quist	30
Maninne Rijsdijk	15
Thara Rijsdijk	15
Thimo Rijsdijk	30
Thom Rijsdijk	45
Noralie Suurland	40
Jan Pieter Westdorp	30
Samuël Westdorp	70

#### 9-12 jaar

Amélie Cornet	60
Julia Cornet	30
Marilou Cornet	30
Jonathan Eerland	90
Matthias Eerland	80
Hadassa Klippel	10
Lisette Krijger	25
Nienke Krijger	55
Boaz Quist	35
Sem Schot	15
Marcel Steenpoorte	55
Marieke Suurland	45
Rick Westdorp	20

Wat schrikken de wachters die voor het graf op wacht staan als de grond onder hun voeten begint te trillen en beven. Een aardbeving! Ze schrikken nog harder als er ineens een engel staat. Wat worden ze bang! Ze rennen weg, ze vluchten. De engel rolt de steen weg die voor de opening van het graf gerold is. Wat daarna gebeurt kunnen wij als mensen niet snappen. De Heere Jezus staat op uit de dood. Wat een groot wonder!

Zo zullen ook alle mensen een keer opstaan. Als de Heere terugkomt op de wolken van de hemel. Ook jij en ik zullen een keer opstaan. Dat kunnen we niet begrijpen met ons verstand. Toch zal het zo zijn. Wat zullen de kinderen van God, de mensen met een nieuw hart, blij zijn als ze zullen opstaan uit de dood. Maar wat zullen de mensen, die geen nieuw hart hebben, bang zijn als ze op zullen staan. Wat vreselijk bang! Zie jij uit naar de dag dat de Heere Jezus terugkomt?

Wat is er met de wachters gebeurd waar we het net over hadden? Nou, ze kwamen bij de mensen van het Sanhedrin. Trillend en bevend over heel hun lichaam. Ze vertelden wat ze gezien hadden. De mensen kijken elkaar eens aan. Dit gaat niet goed! 'Weet je wat jullie straks overal moeten vertellen?' vraagt de hogepriester aan de wachters, 'je moet overal vertellen dat de discipelen van Jezus zijn gekomen en Zijn lichaam hebben gestolen.' De wachters kijken elkaar aan. Het zweet staat nog op hun voorhoofd. Ze zien dat er geld wordt gepakt. Allebei krijgen ze een stapel geld. Hun ogen worden groot. Dat kunnen ze goed gebruiken! 'Wij zullen vertellen wat u zegt,' zeggen de wachters. De leugen van de wachters wordt tot op de vandaag nog door veel mensen geloofd. Wat ben jij gelukkig dat jij het beter mag weten. Mag jij het zeggen: Gestorven, ook voor mij?

Wat doen jullie elke keer weer goed je best met de puzzels en de kleurplaat. Als je 50 punten hebt gespaard, kom je maar snel een mooi boek uitzoeken.

Hartelijke groetjes, Lydia

## PUZZEL 4-5 JAAR

*Hij is opgestaan*

---



# PUZZEL 6-8 JAAR

## Boekenlegger

Hieronder zie je een boekenlegger maar die is fout. Er staan 4 plaatjes op over het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus. Alleen de volgorde van de plaatjes is verkeerd. Maak nu zelf een nieuwe boekenlegger. Kleur de plaatjes netjes in. Knip ze uit en plak ze daarna in de goede volgorde op de lege boekenlegger. Plak daarna je boekenlegger op een dun stukje karton.



# PUZZEL 9-12 JAAR

## Johannes 19: 29-32

Beantwoord de vragen. De antwoorden zijn te vinden in Johannes 18 & 19. Zet de antwoorden in de hokjes en maak van de letters uit de hokjes met een sterretje de oplossing. De oplossing kun je vinden in Johannes 19: 29-32.

1.							*			*		
2.				*								
3.		*										
4.								*				
5.							*					
6.	*											
7.		*	*									
8.		*										
9.	*									*		
10.	*											
11.							*					

1. Ander woord voor Gabbatha.
2. De Heere Jezus werd gekruisigd op .....
3. Wie hieuw Malchus oor af?
4. Annas had Jezus gezonden tot .....
5. Wie was een moordenaar?
6. De spons met edik omlegden ze met .....
7. Opdat de ..... zou vervuld worden.
8. Ze zouden niet verontreinigd worden maar het ..... eten.
9. Waar was Pilatus toen Jezus bij hem was? In het .....
10. Zij namen dan het ..... van Jezus en bonden het.
11. Gelijk de Joden de gewoonte hebben van .....

**Oplossing:** \_\_\_\_\_

Johannes 19: .....

## ***Niet bevreesd***

*Wees niet bevreesd, wanneer de nacht gaat vallen,  
wees niet bevreesd, wanneer het donker wordt  
hier in Mijn hand – wees maar niet bang te vallen;  
Ik houd u vast, Mijn macht schiet nooit tekort.*

*Wees niet bevreesd, wanneer de golven stijgen,  
zodat het water tot de lippen komt:  
want met één wenk doe Ik de winden zwijgen  
en zee en aarde liggen als verstomd.*

*Wees niet bevreesd, wanneer uw krachten mind'ren;  
want in uw zwakheid wordt Mijn kracht volbracht.  
Ik heb véél werk te doen, ook voor Mijn zwakke kind'ren  
en alles kun u, als u Mij verwacht.*

*Wees niet bevreesd, want Ik zal voor u zorgen.  
Denk aan de leliën, de mussen die ik voed.  
Ik ben de God van heden en van morgen,  
de God Die leeft en Die u leven doet!*



Kerkblad De Zaaier is een uitgave van de  
**Hervormde Gemeente te Scherpenisse**