
KERKBLAD

DE ZAAIER

december 2025



ADRESSEN

Kerkgebouw

Kerkpad 5 (geen postadres)
4694 BG Scherpenisse
0166-611979 (bereikbaar tijdens
kerkdiensten)

Predikant

Ds. J. Lohuis (assessor)
Molenstraat 5
4694 BW Scherpenisse
06-45090211
dsjlohuis@kliksafe.nl

Ouderlingen

W. Rijdsdijk (voorzitter kerkenraad)
Westkerkseweg 57
4694 PE Scherpenisse
0166-795010

Vacature

Ouderlingen kerkrentmeesters

A.J. van de Breevaart
Molenweg 50
4694 BE Scherpenisse
0166-662877

M.A.G. Eerland (scriba kerkenraad)

Maluslaan 22
4694 AB Scherpenisse
0166-745011 / 06-3718 1476

Diakenen

J.J. Krijger
Beatrixlaan 27
4694 EE Scherpenisse
06-4841 4022

J.M. Vroegop
Westkerkseweg 45
4694 CX Scherpenisse
06-28307855

B.J.P. Otte
Scarpe Ee-laan 42
4694 EM Scherpenisse
06-57723743

Koster

C. van der Slikke
Beatrixlaan 36
4694 EG Scherpenisse
0166-662200

Kerkrentmeester

B.M. Boogert
Bastion 5
4691 ER Tholen
06-1286 9439

Organisten

J.C. Burger (hoofdorganist)
Anna van Burenplein 26
4694 EK Scherpenisse

A. van de Breevaart
Korenaar 5
4693 RT Poortvliet

J.C. Geuze

Jan van Bloisstraat 52
4691 HL Tholen

Kinderoppasdienst in De Hoeksteen

Iedere zondagochtend (deur open vanaf 09.15u)
Evt. ook tijdens doop- of bijzondere diensten
Contactpersoon: Coralien Rijdsdijk
06-1539 4693 | 0166-610218

Verenigingsgebouw De Hoeksteen

Margrietlaan 2, 4694 ET Scherpenisse
Beheer: Marjolijn Kleppe
06-2756 6035

Bankrekeningen:

Diaconie (bijdragen/giften): NL46 RABO 0358 0518 35
Kerk (bijdragen/giften): NL56 RABO 0358 0010 21
Kerk (collectebonnen): NL74 RABO 0385 0183 98

Nalatenschappen/legaten:

Vragen over nalatenschappen of legaten kunt u het beste
bespreken met uw notaris.

Mailadressen:

Scriba: info@hervormdscherpenisse.nl
Collectebonnen: collectebonnenscherpenisse@gmail.com

www.hervormdscherpenisse.nl
Postadres kerk: Margrietlaan 2, 4694 ET Scherpenisse

De Zaaier

Kerkblad van de
Hervormde Gemeente Scherpenisse

INHOUD

Meditatie.....	4
Uit de pastorie.....	8
Collecten.....	13
Kerktijden.....	14
Kerkagenda.....	15
Nieuwsbrief familie Kleinbloesem.....	17
Vlucht naar Genève.....	21
Lezenswaardig.....	24
Puzzels	30

COLOFON

Redactie

Kerkenraad

Uitgave

December 2025 - jaargang 45 nr. 4

Verschijningsdata

Verschijnt 4x per jaar in de maanden maart, juni, september en december

MEDITATIE

Het karakter van Gods liefde

Door: ds. J. Lohuis

Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. (Johannes 3:16)

Johannes 3:16

Misschien is Johannes 3:16 wel de meest bekende tekst. Misschien is dit vers ook wel de meest verkeerd begrepen tekst. Misschien wel de meest misbruikte tekst. Deze tekst gaat over Gods liefde. Dat spreekt aan. Maar de liefde van God is niet een liefde waar je alle kanten mee op kunt. De tekst spreekt duidelijk over een 'alzo'. Dat geeft het karakter van Gods liefde te kennen. Gods liefde is om zondaren te redden van het eeuwige verderf. Daarom spreekt deze tekst ons alleen dan aan als wij het eeuwige verderf hebben verdiend, waard zijn om voor eeuwig om te komen. Met Kerst kwam de Heere Jezus naar deze aarde. Waarom was dat nodig? Omdat God zo heilig en zo rechtvaardig is dat Hij de zonden wil en moet straffen. En omdat geen mens zondermeer voor deze schuld kon boeten, gaf Hij Zijn Zoon!

Gods liefde

Gods liefde tot deze wereld is de kern van het Evangelie. Zijn liefde is een vrijwillige en onvoorwaardelijke liefde. Met dat laatste wordt bedoeld dat God met Zijn liefde komt tot vijanden. Want als Hij Zijn liefde alleen wilde schenken aan mensen die Hem liefhebben, dan werd niemand zalig. Johannes zegt: 'Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad' (1 Joh. 4:10 en 19). Het is Góds liefde. Hij is de oorsprong van de liefde. Hij heeft de zaligheid van zondaren uitgedacht. Satan zoekt die liefde verdacht te maken en te verduisteren. Maar Johannes 3:16 is een bemoediging voor zondaren die worstelen met de vraag of God hen wel zou willen zalig maken. De liefde van God de Vader is de bron van de zaligheid. Die liefde heeft geen mens

verdiend. Dat is de blijde boodschap voor mensen die belijden het niet verdiend te hebben. Er valt niets te verdienen, omdat Gods Zoon die liefde heeft verdiend.

Tot de wereld

God heeft de wereld lief. Hij doet op aarde aan alle schepselen wel. Er werd in het verleden wel eens onderscheid gemaakt tussen de liefde van Gods welbehagen en de liefde van Zijn medelijden. God heeft medelijden met deze wereld, zoals Jezus de rijke jongeling beminde. Dat is niet hetzelfde als de liefde waarmee Hij Zijn kinderen al van eeuwigheid heeft liefgehad. In de laatste zin mogen wij niet tegen iedereen zeggen: 'God heeft u lief.' Maar Christus wordt wel de Zaligmaker der wereld genoemd (1 Joh. 4:14). Dat wil niet zeggen dat alle mensen naar de hemel gaan, maar wel dat Christus' werk algenoegzaam is. Christus is de Fontein tegen alle zonde en onreinheid. Iedereen mag naar Hem toegaan. O, wat een machtige boodschap dat God de wereld liefheeft. Want die wereld is een verloren wereld. Ja, een vijandige wereld. Die wereld zei over Christus: 'Deze is de erfgenaam, komt, laat ons Hem doden (Matth. 21:38). Die wereld is vol ontrouw en godslastering. Daarom is de wereld vervloekt. Juist daarom heeft de wereld een Zaligmaker nodig. God heeft Zijn Zoon gegeven aan de wereld. Luther zegt: 'Maar het is Godgeklaagd dat er geen harten en handen zijn die dat Geschenk aannemen zoals Het ons wordt aangeboden.'

Zichtbaar gemaakt

Gods liefde tot deze wereld bestaat niet uit mooie woorden. Nee, Hij toont Zijn liefde. Hij maakt Zijn liefde zichtbaar door Zijn Zoon te geven. Zijn eniggeboren Zoon. Met eerbied gesproken: Hij had er maar Eén! Dat geven, betekent een overgeven tot in de dood des kruises. Gegeven tot een verzoening voor de wereld. Het Liefste wat de Vader had, gaf Hij. Hoe onuitsprekelijk groot is deze Gave. Een Geschenk dat alles op deze aarde overtreft.

Wat betekent dit geven? Volgens de Griekse tekst is het een historisch gebeuren. Dus echt gebeurd! God gaf Hem in de moederbelofte, terstond na de val. Toen beloofde Hij te herstellen wat Adam had verzondigd. In de

volheid van de tijd gaf Hij Hem, toen Hij daadwerkelijk werd geboren. God gaf Hem in het laatste der tijden in de Evangeliebediening aan alle volken. En al die tijd waarin God Hem gaf, lag de wereld in de diepe duisternis van de zonde. Christus wordt u ook nú geschonken, dat is aangeboden in de belofte van het Evangelie. Maar de Heere geeft Hem bijzonder aan elke uitverkorene in de tijd der minne. Dan geeft Hij Hem zo, dat Hij ook wordt aangenomen.

Onderscheid

Onze tekst maakt duidelijk onderscheid. God gaf Hem wel aan heel de wereld, maar niet iedereen wordt behouden. Alleen die in Hem gelooft, zal niet verderven. God wil en moet de zonden straffen. Maar Hij straft geen twee keer. Eenieder die niet gelooft in Jezus, die zal de eeuwige straf zelf moeten dragen. Maar die in Hem gelooft, ontvangt het eeuwige leven. Onze tekst is een deel van het gesprek dat Jezus voerde met Nicodemus. Nicodemus was een farizeeër. Hij meende dat wie Gods wetten houdt, de liefde van de Heere ontvangt. Hij meende Gods wet te kunnen houden. Maar geloven wil zeggen dat wij voor onze zaligheid alleen door Jezus gered worden. Alle werken zijn uitgesloten. Sterker nog: het ware geloof begint daarmee dat wij erkennen met heel de wereld verdoemelijk voor God te zijn. Geloven is meer dan verstandelijk toestemmen, het is ook een hartelijk vertrouwen. Wie met zijn hemelhoge schuld voor de heilige God staat, weet dat vertrouwen geen kleinigheidje is. En toch steunt het geloof juist daar voor Gods rechterstoel op het volbrachte werk van Christus. Juist daar weet de aangeklaagde zondaar door het geloof dat Christus Hem alles is. Zoals een druppel water niets kan uitrichten om een groot vuur te blussen, zo kunnen alle zonden niets beginnen tegen Christus. Eenieder die in Hem gelooft, heeft genoeg aan Jezus. Hij ontvangt het eeuwige leven. Dat is een leven in de gunst van God. Een leven in vrede met God. Hoort u bij eenieder? Heeft u dat ware geloof ontvangen, dat al uw beschuldigers de mond snoert?

Geloof een gave

Hoe kom ik nu aan dat geloof? Johannes laat duidelijk zien dat de oorsprong van het geloof ligt in het geboren worden uit God (Joh. 1:12 en 3:3-8).

Geloven is geen mogelijkheid van beneden naar boven, maar een gave van boven. Gods liefde tot deze wereld is niet alleen een liefde waarmee Hij Zijn Zoon gaf, maar Hij geeft ook het geloof om Zijn Zoon te omhelzen aan wie Hij wil. Wat wordt ook die gave (van het geloof) een machtig wonder voor degenen die met geen mogelijkheid kunnen geloven vanuit zichzelf. Juist wanneer de Heere het geloof schenkt, stamelt Gods kind in verwondering: 'Ook mij.' Wie Christus heeft leren kennen, kan het maar niet begrijpen dat de Heere ook naar hem heeft omgezien.

Laat het onze wens en bede zijn om zo het aanstaande Kerstfeest te mogen gedenken.

UIT DE PASTORIE

Geliefde gemeente,

Neemt u a.u.b. eerst goede nota van het volgende: De pastorie heeft een nieuw telefoonnummer: 06-45090211.

December

Alweer de laatste maand van het jaar 2025. Een maand die voor velen weemoedig is. Herinneringen komen naar boven. Wat is er gebeurd, gezegd en gedaan in het achterliggende jaar? Weemoed met het oog op de komende feestdagen. Jezus Christus is in het vlees gekomen opdat God zondaren met Zichzelf zou verzoenen. Maar of ons hart daar naar uitgaat, is de vraag. Laten wij elkaar die vraag dan toch maar stellen. Gaat ons hart uit naar de verzoening met God? Daar gaat het toch om met Kerst! Omdat de meditatie erover gaat, hoef ik hier niet verder te schrijven over dat machtige wonder van de geboorte van Jezus Christus.

Weemoed met het oog op de jaarwisseling. Achterom kijken en vooruit zien. Maar wacht even. Eer u over de jaarwisseling denkt, bedenk dan eerst het volgende wat de puriteinse predikant William Gurnall (1617-1679) schrijft in zijn 'Wapenrusting' (deel I, blz. 296):

Heden

Weinig mensen zijn in de hel die nooit aan bekering hebben gedacht. Maar satan heeft de zaak zo behandeld dat zij nooit in alle ernst de tijd konden bepalen wanneer zij dat zouden doen. Als u ooit wenst uit zijn klauwen te ontkomen, vlucht dan bij hem vandaan, vlucht om uws levenswil, waar dit woord van waarschuwing u ook mag vinden. Vertoef niet, al bent u ook bezig met het genot van een van uw lusten. Senator Brentius ontving een brief van zijn vriend waarin hij hem beval te vluchten, toen hij met zijn vrouw en

kinderen aan de avondmaaltijd zat: cito, citius, citissime (snel, sneller en zo snel mogelijk). En dat deed hij. Hij verliet geliefden en de aangename spijs. Doe ook zo, anders zal uw talmen u berouwen als het te laat is. Een visioen beval de wijzen uit het oosten om langs een andere weg terug te gaan, zodat zij Herodes zelfs niet zagen, ook al had hij anders bevolen. O dronkaard, ga niet terug naar uw metgezellen. Overspeler, ga niet terug naar uw oneerbare vrouwen. Gierigaard, verlaat uw woeker en onwettig gewin. Sla een andere weg in en wees de duivel geen ogenblik ter wille. Het gebod luidt: bekeer u thans. De gebiedende wijs kent geen toekomstige tijd. God zegt: 'Heden, terwijl het heden genaamd wordt'. De duivel zegt: 'Morgen.' Wie wilt u gehoorzamen, God of de duivel? U zegt dat u het voornemen hebt dat uiteindelijk te zullen doen. Waarom niet nu? Zult u bij God staan op een paar dagen, Hem voor een penning beknijselen? De hemel is niet zo gering, dat gij er niet voor kunt geven wat Hij ervoor vraagt. En wat is de morgen die u bedoelt? Zoveel u weet, hebt u slechts een dag in uw leven. Waar zult u dan de morgen vinden waarop u zich kunt bekeren? Maar al zouden u nog evenveel dagen weggelegd zijn als Methusalem heeft geleefd, zo weet dat de zonde erfelijk is en dat die ziekte met de jaren toeneemt. Het is met mensen bij wie de zonde een langdurige gewoonte is geworden, als met hen die gedurende zeer lange tijd onder een regering hebben geleefd. Zij willen liever blijven zoals het is, ook al gaat het hun volstrekt niet goed, dan denken aan verandering. Zij zijn als mensen die op reis verdwaald zijn en de hele dag hebben rondgezworven. Zij slaan liever iedere nieuwe weg in die zij tegenkomen, springen liever over heggen en sloten, dan dat zij de hele weg teruggaan om weer in het goede spoor te komen.

Weemoed kan ons wegtrekken bij de werkelijkheid van het heden. Weemoed kan ons tot dagdromers maken. Maar de Schrift zegt: 'Ontwaakt, gij die slaapt!' Hoe is het nu met u, met mij? Kunnen wij nu sterven en God ontmoeten? O, eer u verder leest, weet dat er een wenende Zaligmaker is Die zondaren zoekt. Bent u een zondaar? En verloren zondaar? Een zondaar die de eeuwige straf verdiend heeft? Christus zoekt u! U, die niet weet waar u het zoeken moet.

En dan de jaarwisseling. Willem Bilderdijk (1756-1831) bracht dit als volgt onder woorden:

Bij de jaarwisseling

*Schep mij een nieuw hart, o God!
Hoe vlieden, hoe jagen
De rollende dagen
In wisselende vlagen
Van zoetheen en plagen,
Van smart en genot!
Van smarte
Voor 't harte
Bij 't wareldsche lot!
Van zwoegen
Bij 't ploegen,
Door de uitkomst bespot!
Maar blijdschap in 't streven
Naar 't hogere leven,
Verenigd met God!*

*O vloeit dan, mijn zangen
In 't midden van 't prangen
Bij tranende wangen
Van 't innig verlangen,
Van innige vreugd!
De pijnen
Verdwijnen
Met dwaasheen der jeugd;
Verdrietig is 't nietig
Van wijsheid en deugd;
Naar 't hogere leven
In Jezus te streven
Zie daar wat verheugt!*

De dagen van het afgelopen jaar zijn voorbij gevlogen. Droefheid en vreugde wisselden elkaar af. Bilderdijk wijst op een hoger leven. Te midden van de tranen is er dan verlangen. Een heimwee naar de gemeenschap met Jezus. Ja, dat is het enige wat echt troosten kan. Elk jaar weer zeggen we het tegen elkaar dat het jaar zo snel voorbij is gegaan. Elk jaar weer kijken we bezorgd naar het toekomstige jaar. Maar laten wij ons richten op het hogere leven: verenigd met God! Dan hoeft u niet alleen de drempel van het oude naar het nieuwe jaar over.

Wonderlijk genoeg hoeft er tot hiertoe ook dit jaar geen melding gemaakt te worden van iemand die ons is ontvallen. Wat is de Heere goed en lankmoedig voor ons. Opmerken is beter dan brandofferen. Psalm 48 zegt: 'O God, wij gedenken Uwer weldadigheid in het midden Uws tempels.' Verwonderd omzien. Wij hebben in 2025 de schuld alleen maar groter gemaakt en de

Heere is traag tot toorn. Hoeveel zegeningen kregen wij in het achterliggende jaar? Vergeet geen van Zijn weldaden! En hoe nu verder? De toekomst is zorgvol. Johannes zegt: 'Er zat Eén op de troon.' Die Ene is Jezus, aan Wie alle macht in hemel en op aarde is gegeven. Kent u Hem? Is Hij uw Borg en Zaligmaker? Hij beloofde Zijn kerk: 'Ik ben met ulieden, al de dagen tot aan de voleinding der wereld.' Dan moet het kunnen, dan kan het. Wij wensen u toe Jezus Christus te kennen en vervolgen te kennen.

Winterwerk D.V.

Bijbellezingen

Wij hebben reeds geluisterd naar een aantal Bijbellezingen over liederen in de Bijbel. Het lied van Lamech, het lied van Mirjam, het lied van Debora en het lied van Elisabet. Ik ben verrast door de grote belangstelling. In het nieuwe jaar hopen wij de Bijbellezingen te vervolgen op de volgende data: 28 januari, 11 februari, (Biddag op 25 februari) en 11 en 25 maart. De Heere zegene Zijn Woord onder ons.

Catechisaties

De eerste helft van het seizoen ligt alweer achter ons. Ik ben blij met de twee rustige groepen en met de groep belijdeniscatechisanten. Ik hoop dat het onderwijs iets mag nalaten wat de eeuwigheid kan verduren.

De eerste groep van 12-15 jaar is van 18.45u-19.30u en de tweede groep van 16 jaar en ouder is van 19.30u-20.15u.

Bijbelkring

We hebben een aantal Bijbelkringen gehad. De Hebreënbrieff geeft veel stof tot overdenking. Het is Jezus en Jezus alleen in deze brief. Fijn dat de groep zo trouw is en er ook nieuwe mensen bijkomen. Zo mag het werk weer doorgaan. Mensen komen en gaan, maar het Woord blijft. Op de volgende data hopen we weer samen te komen: 4 februari; 18 maart; 15 april; 6 mei; 27 mei; 17 juni en 1 juli. De Heere zegene ook dit onderwijs.

Jeugdvereniging

We hopen dit seizoen weer samen te komen rond een Bijbels onderwerp, waar we over nadenken en waar we ons in verdiepen. Deze avonden staan onder leiding van ouderling Rijdsdijk en vinden plaats ten huize van ouderling Van de Breevaart. Vanaf 15 jaar ben je weer van harte uitgenodigd. Dit seizoen staan nog de volgende data gepland: 21 december, 4 januari, 25 januari, 15 februari, 1 maart, 22 maart, 19 april, 10 mei en 31 mei. Daarnaast hebben we ook nog de JVo-avonden, waar we als jeugd samenkomen voor de gezelligheid. Zo doen we spelletjes, gaan we schaatsen of bowlen, spelen we levend stratego en sluiten we af met een barbecue. Op deze avonden ben je vanaf 12 jaar van harte welkom om gezellig mee te doen. Mochten er nog vragen zijn, dan kun je contact opnemen via 06-11674031.

Hartelijke groeten, Hilbert Eerland, Lotte Krijger en Marieke van de Breevaart

Elkaar hulp aangeboden

Soms kunnen er omstandigheden zijn waardoor niet meer alle taken kunnen worden uitgevoerd in en rondom het huis(houden). Hoe mooi zou het zijn als we elkaar als gemeente zouden kunnen helpen in zulke gevallen. Om dit gestructureerd te laten verlopen en te verdelen onder de gemeenteleden, willen we een appgroep aanmaken. Wanneer u zou willen deelnemen aan deze appgroep, kunt u een berichtje sturen of bellen naar 06-24105760 of mailen naar alindag@hotmail.nl. Als u ook zou willen bijdragen hieraan maar niet deel kunt nemen aan een appgroep, horen we dit ook graag. U mag ook altijd een berichtje sturen, bellen of mailen als u hulp nodig heeft of iemand kent die hulp nodig heeft. Wij horen het graag als er nog vragen en/of opmerkingen zijn.

Met vriendelijke groet, Alinda van de Breevaart en Coralien Rijdsdijk

Tenslotte

Nog een hartelijke groet van ons. Wij wensen u gezegende Kerstdagen toe en een voorspoedig 2026.

Ds. J. Lohuis

COLLECTEN

Verantwoording

Maandcollecten Diaconie	€	1.918,65	sept 2025
	€	1.346,81	okt 2025
	€	1.346,89	nov 2025
Maandcollecten Kerk	€	2.969,50	sept 2025
	€	3.398,52	okt 2025
	€	3.934,62	nov 2025
Overige collecten			
Dankdag diaconie	€	2.623,50	
Dankdag kerk	€	33.133,57	
De Zaaier	€	194,39	
Zondagsschool	€	571,65	
Evangelisatie Horst			

BEGROTING EN ONTVANGSTEN KERKRENTMEESTERS 2025

Maand	Begroot	Ontvangen	Verschil
December	150.500		
November	129.000	132.820	3.820
Oktober	109.000	92.097	-16.903
September	98.000	85.373	-12.627
Augustus	84.000	80.049	-3.951
Juli	73.000	75.083	2.083
Juni	50.000	68.304	18.304
Mei	36.000	55.187	19.187
April	30.000	33.678	3.678
Maart	24.000	24.756	756
Februari	16.000	17.593	1.593
Januari	6.000	4.124	-1.876

KERKTIJDEN

Kerkdiensten en voorgangers

Meer kerkdiensten: www.kerktijden.nl

Dec 2025

zondag	7 dec	9.30	ds. J. Lohuis	14.30	ds. J. Lohuis	
zondag	14 dec	9.30	ds. J. Lohuis <i>bed HA</i>	14.30	ds. J. Lohuis <i>nab HA</i>	
zondag	21 dec	9.30	ds. J. Lohuis	14.30	ds. B.L.P. Tramper	
donderdag	25 dec	9.30	ds. J. Lohuis	14.30	ds. J. Lohuis	<i>1e Kerst</i>
vrijdag	26 dec	9.30	ds. J. Lohuis			<i>2e Kerst</i>
zondag	28 dec	9.30	ds. B. van Leeuwen	14.30	ds. B. van Leeuwen	
woensdag	31 dec	19.00	ds. J. Lohuis			<i>Oudejaarsdag</i>

Jan 2026

zondag	1 jan	9.30	ds. J. Lohuis			<i>Nieuwjaarsdag</i>
zondag	4 jan	9.30	ds. P.C.H. Kleinbloesem	14.30	ds. J. Lohuis	
zondag	11 jan	9.30	ds. P.C.H. Kleinbloesem	14.30	ds. P.C.H. Kleinbloesem	
zondag	18 jan	9.30	ds. B. van Leeuwen	14.30	ds. B. van Leeuwen	
zondag	25 jan	9.30	ds. J. Lohuis	14.30	ds. J. Lohuis	
woensdag	28 jan	19.30	ds. J. Lohuis			<i>Bijbellezing</i>

Feb 2026

zondag	1 feb	9.30	ds. J. Lohuis	14.30	ds. J. Lohuis	
zondag	8 feb	9.30	ds. J. Lohuis	14.30	ds. J. Lohuis	
woensdag	11 feb	19.30	ds. J. Lohuis			<i>Bijbellezing</i>
zondag	15 feb	9.30	ds. J. Lohuis	14.30	ds. J. Lohuis	
zondag	22 feb	9.30	ds. M. van Kooten	14.30	ds. M. van Kooten	
woensdag	25 feb	9.30	ds. J. Lohuis	19.00	ds. J. Lohuis	<i>Biddag</i>

Maart 2026

zondag	1 mrt	9.30	ds. J. Lohuis	14.30	ds. C.J. Rijdsdijk	
zondag	8 mrt	9.30	ds. J. Lohuis <i>bed HA</i>	14.30	ds. J. Lohuis <i>nab HA</i>	
woensdag	11 mrt	19.30	ds. J. Lohuis			<i>Bijbellezing</i>
zondag	15 mrt	9.30	ds. J. Lohuis	14.30	ds. J. Lohuis	
zondag	22 mrt	9.30	ds. J. Lohuis	14.30	ds. J. Lohuis	
woensdag	25 mrt	19.30	ds. J. Lohuis			<i>Bijbellezing</i>
zondag	29 mrt	9.30	ds. P.C.H. Kleinbloesem	14.30	ds. J. Lohuis	

KERKAGENDA

Kerkelijke activiteiten

Dec 2025

dinsdag 2	catechisatie: 18.45 12+ 19.30 16+ 20.15 belijdeniscatechisatie
zondag 7	11.45 zondagsschool
dinsdag 9	catechisatie: 18.45 12+ 19.30 16+ 20.15 belijdeniscatechisatie
woensdag 10	19.30 Bijbellezing
vrijdag 12	Kerstviering zondagsschool
zondag 14	geen zondagsschool
dinsdag 16	catechisatie: 18.45 12+ 19.30 16+ 20.15 belijdeniscatechisatie
zondag 21	geen zondagsschool 19.00 jeugdvereniging
zondag 28	geen zondagsschool

Jan 2026

zondag 4	11.45 zondagsschool 19.00 jeugdvereniging
dinsdag 6	catechisatie: 18.45 12+ 19.30 16+ 20.15 belijdeniscatechisatie
zondag 11	11.45 zondagsschool
dinsdag 13	catechisatie: 18.45 12+ 19.30 16+ 20.15 belijdeniscatechisatie
zondag 18	11.45 zondagsschool
dinsdag 20	catechisatie: 18.45 12+ 19.30 16+ 20.15 belijdeniscatechisatie
zondag 25	11.45 zondagsschool 19.00 jeugdvereniging
dinsdag 27	catechisatie: 18.45 12+ 19.30 16+ 20.15 belijdeniscatechisatie
woensdag 28	19.30 Bijbellezing

Feb 2026

zondag 1	11.45 zondagsschool
dinsdag 3	catechisatie: 18.45 12+ 19.30 16+ 20.15 belijdeniscatechisatie
woensdag 4	19.30 Bijbelkring
zondag 8	11.45 zondagsschool
dinsdag 10	catechisatie: 18.45 12+ 19.30 16+ 20.15 belijdeniscatechisatie
woensdag 11	19.30 Bijbellezing
zondag 15	11.45 geen zondagsschool 19.00 jeugdvereniging
dinsdag 17	catechisatie: 18.45 12+ 19.30 16+ 20.15 belijdeniscatechisatie

zondag 22 11.45 zondagsschool
 dinsdag 24 geen 12+ en 16+ catechisaties | 20.15 belijdeniscatechisatie
 woensdag 25 Biddag

Maart 2026

zondag 1 11.45 zondagsschool
 19.00 jeugdvereniging
 dinsdag 3 12+ en 16+ catechisaties | 20.15 belijdeniscatechisatie
 zondag 8 geen zondagsschool
 dinsdag 10 12+ en 16+ catechisaties | 20.15 belijdeniscatechisatie
 woensdag 11 19.30 Bijbellezing
 zondag 15 11.45 zondagsschool
 dinsdag 17 12+ en 16+ catechisaties | 20.15 belijdeniscatechisatie
 woensdag 18 19.30 Bijbelkring
 zondag 22 11.45 zondagsschool
 19.00 jeugdvereniging
 dinsdag 24 12+ en 16+ catechisaties | 20.15 belijdeniscatechisatie
 woensdag 25 19.30 Bijbellezing
 zondag 29 11.45 zondagsschool
 dinsdag 31 12+ en 16+ catechisaties | 20.15 belijdeniscatechisatie

Snoeprollen

10 rollen voor €6,-

Opbrengst is voor de Hervormde Dorpskerk in Scherpenisse

Bestellen: stuur een berichtje naar Lydia Suurland 0611490121

November 2025 - nr. 21



Nieuwsbrief familie Kleinbloesem



Kerkgroei in moeilijke omstandigheden

Op Cuba zijn de omstandigheden nog steeds eng moeilijk. Toch groeit de kerk er. Is het niet zo dat God vaak moeilijke omstandigheden gebruikt om harten open te stellen voor het evangelie – ook in ons eigen leven?

Nieuwe kerkgebouwen mogen nog altijd niet worden gebouwd, maar samenkomen in een huis, bijvoorbeeld van de predikant of van een gemeentelid, mag wel. Zo ontstaan overal kleine huusgemeenten. Omdat een huis maar een beperkt aantal mensen kan bergen, blijven deze gemeenten klein. Tegelijk is dat juist mooi: als een huusgemeente vol is, ontstaat er vaak weer een nieuwe. Zo zijn in steden, buitenwijken en dorpen overal kleine kerkes te vinden die midden tussen de mensen staan.



ONS ADRES

Fam. P.C.H. Kleinbloesem

't Spelt 8

3267 BR Goudswaard

☎ 06-22225989

✉ pchkleinbloesem@gmail.com

en PKleinbloesem@gzb.nl

Als GZB steunen we de CBCOR, een baptistenkerkverband dat vooral in het oosten van Cuba actief is. De CBCOR heeft inmiddels meer dan 600 kerken. Het seminarie bevindt zich in Santiago de Cuba. Ruim 70 studenten studeren er dit jaar. Ze zijn om de drie weken een week op het seminarie aanwezig, omdat het financieel niet haalbaar is hen vaker van maaltijden te voorzien. De rest van hun studie doen ze thuis, wat wel het voordeel heeft dat ze dicht bij hun eigen gemeente zijn, waar velen al actief meedraaien als aanstaand predikant. We helpen het seminarie onder andere door bij te dragen aan de kosten voor maaltijden. Ook het internetproject, dat studenten in staat stelt om online lessen te volgen, is van groot belang gebleken.

Daarnaast steunt de GZB gemeenten van de CBCOR door bijvoorbeeld diaconale projecten mogelijk te maken. Want er is grote schaarste op Cuba: aan voedsel, medicijnen en elektriciteit. Er zijn bijvoorbeeld initiatieven om de meest kwetsbaren, zoals ouderen, regelmatig van eten te voorzien.



Orkaan Melissa heeft Cuba zwaar getroffen. Heel veel mensen hebben hun huizen en bezittingen verloren, en ook veel broeders en zusters lijden onder de gevolgen. Bid alstublieft voor Cuba, om Gods zegen over het land, en dat mensen die zegen juist in deze omstandigheden mogen ervaren.

Ook dragen we bij aan kleine bouwprojecten van gemeenten, dit jaar ook in twee nieuwe districten, om de huiskes waar in samenkomsten plaatsvinden geschikt te maken. Denk aan reparaties die uitgevoerd moeten worden, het plaatsen van een toilet of een afdak, enzovoort. Het lijken soms kleine dingen, maar ze maken een groot verschil voor de gemeente ter plaatse. Als GZB

hopen we dat het werk op Cuba de kerk daar mag blijven bemoedigen. De kerk groeit, maar heeft het niet gemakkelijk. Samen vormen we het ene lichaam van Christus. We zijn genoeper om elkaar tot een hand en een voet te zijn, en mogen elkaar eraan herinneren dat Christus ons Hoofd is, die voor Zijn lichaam zorgt en het bewaart.

Wilt u meer weten over het zendingswerk in Latijns-Amerika? Nodig ons gerust uit voor een zendingavond in uw gemeente!

Gods werk gaat door...

Door de omstandigheden rondom Hanna (zie verderop in deze nieuwsbrief) heb ik al een tijd niet naar het buitenland kunnen reizen. Sinds onze laatste nieuwsbrief ben ik slechts één keer in Colombia geweest. Een tijd lang heb ik mijn

werk zelfs helemaal moeten neerleggen, maar inmiddels kan ik dat alweer ruim een half jaar grotendeels oppakken.

Hoewel het lastig is dat ik niet vaak in Colombia kan zijn, ben ik

dankbaar dat het project in Medellín doorgaat. Het Centro de Escucha ("luistercentrum") in de kerk in het centrum van de stad bestaat inmiddels twee jaar.

In Nederland werk ik ondertussen aan een module voor de kerk in Colombia over de Bijbelse basis van het omzien naar mensen aan de uiterste rand van de samenleving. Het is de bedoeling dat ik, en ook anderen, deze module kan gebruiken om de kerk in Colombia en mogelijk ook elders in Latijns-Amerika toe te rusten. Of ik op korte termijn weer naar Colombia kan, hangt af van hoe de komende tijd verloopt, gezien alle zorgen rondom Hanna.

Tijdens het contact met de mensen in Medellín hoor ik hoe waardevol het Centro de Escucha is voor velen. Hieronder vertelt Mariela over dit diaconale project en wat het project voor haar betekent.



Dit hangt aan de muur van het Centro de Escucha. In Mattheüs 25 laat Jezus zien dat Hijzelf aanwezig is in de geringsten van Zijn broeders. Wie zich over hen ontfermt, ontmoet Hem. Dat is een diepe gedachte.

Rescartarte: een luisterend oor en een helpende hand

Mijn naam is Marlela. Ik doe mee met het diaconale project van onze gemeente. Dat project heet 'rescartarte' (om jou te reddén). Door middel van verschillende activiteiten bieden we hulp aan daklozen. Eén keer per jaar organiseren we een uitgebreide 'straatontmoeting'. We trekken naar een bepaald deel van de stad, waar we douches opstellen zodat mensen zich ter plekke kunnen wassen, en bieden daarnaast voedsel, een knipbeurt en andere vormen van hulp aan. Belangrijk voor ons is om met de straatbewoners in gesprek te komen.

We hebben ook een maandelijks activiteit: we openen de deuren van het kerkgebouw zodat mensen binnen kunnen komen voor een luisterend oor. Daarom noemen we deze activiteit 'Centro de Escucha' (luistercentrum). We organiseren deze activiteit altijd zongevuld. Daarom hebben we verschillende teams gevormd: één team dat de voorraad controleert (kleding, schoenen en hygiëneartikelen), één dat het eten kookt en bereidt, en één dat de spullen koopt die nog ontbreken.

Op de dag van de activiteit beginnen we met een moment van bezinning en gebed. Daarna ontbijten we en besluiten we wie wat gaan doen: wie er aan de tafels in gesprek gaan, en wie in het magazijn, de doucheruimte of de keuken aan de slag gaan. Vervolgens richten we de zaal in met tafels en twee stoelen aan elke tafel: één voor de bezoeker en één door iemand van ons team. Om 9.00 uur gaan de deuren open en nodigen één of twee teamleden die bij de ingang staan voorbijgangers uit binnen te komen. Zo begint de activiteit. De bezoekers krijgen een maaltijd, we luisteren naar hen, praten met hen en bidden voor hen. Wie dat wil, kan zich ook wassen en omkleden.

Het is een prachtige activiteit. Veel mensen vertellen hun verhaal, luchten hun hart en beginnen soms te hullen. Zodra ze merken dat ze geliefd zijn en écht worden gehoord, zie je hun gezichten opleven van dankbaarheid en vreugde. Degenen die een herstelproces willen starten, krijgen informatie over Ciudad Refugio, een opvangcentrum een paar kilometer verderop. Met dit centrum hebben we

afspraken, zodat zij daar direct terecht kunnen.

We blijven op de Heere vertrouwen, dat Hij de leiding houdt en dat we, wanneer Hij dat wil, de vrucht van dit werk mogen zien. Deze activiteit vindt op zaterdag plaats, en we nodigen de deelnemers uit voor de zondagse eredienst. Gewoonlijk ontvangen we die zondag één of meerdere straatbewoners die bij het Centro de Escucha aanwezig waren. Zij nemen deel aan de dienst, en na afloop doen ze ook mee met de maaltijd.

Persoonlijk is dit werk voor mij een grote uitdaging. Ik leer veel van de mensen en van ons team. Ik ervaar de steun van de Heere. Ik zie hoe ik met slechts een glimlach en een omhelzing Zijn liefde kan laten zien en een weerspiegeling van Hem kan zijn voor degenen die dat het meest nodig hebben, mensen die zich onzeker en niet gehoord voelen.

We danken God voor Zijn trouw en ondersteuning, en voor allen die met hun inzet en donaties hebben geholpen.



Wanneer een gesprek deuren opent naar herstel

Iedereen keer dat het Centro de Escucha open is, komen er ongeveer 80 personen. Veel mensen komen, maar daarna zie je ze een tijd niet meer. Maar zoals Mariela beschreef: wat kan een enkele ontmoeting op zo'n zaterdag al veel voor een mens betekenen. Maar wat het verder uitwenkt weet je vaak niet. Soms zie je er wat meer van...

Voorbeelden daarvan zijn Alexandra, Julian (36) en sinds kort ook Dalbar (35). Julian komt sinds hij vorig jaar het Centro de Escucha bezoekt heel regelmatig door de week even naar de kerk, om wat te eten bijvoorbeeld. Dalbar, die de afgelopen maanden een vaste bezoeker van het Centro de Escucha is geworden, was afgelopen zondag voor het eerst in de kerkdienst en gaf aan dat hij van zijn verslaving af wil. Alexandra is inmiddels ook al meer dan een jaar een bekende in de gemeente. Ze woont de diensten niet bij, maar komt door de week heel vaak naar de kerk. Meestal wordt ze dan ontvangen door een zuster van

de gemeente die op het terrein van de kerk woont. Ze komt dan vaak om wat te eten of om zich om te kleden

“Bid dat het Centro de Escucha een plek is waar straatbewoners Gods liefde ervaren en dat vrijwilligers door die liefde gedreven zijn.”

en te douchen. Maar bij al deze ontmoetingen in de kerk zijn er natuurlijk gesprekken, in de hoop dat God die gesprekken gebruikt zodat deze mensen de redding ontvangen (denk aan de betekenis van 'rescatarte') die God hen wil geven.

Eerder schreef ik al dat de gemeente graag wil dat het project in Medellín in de toekomst niet afhankelijk is van giften uit Nederland of elders. Het is mooi om te zien hoe creatief de gemeente is. Zo zeggen ze dat zelf niet. Ze zeggen: het is God die in alles voorziet. Wat je regelmatig ziet is dat gemeenteleden in hun netwerk mensen hebben die iets kunnen betekenen. Op die manier is er de ene keer een bakkerij in Medellín die gratis

broodjes voor het project geeft. Laatst was het een bedrijf in Bogota dat zorgde voor kleding. Dat contact was via een broeder in Bogota. Hij werkt in een bedrijf dat bedrijfskleding maakt voor allerlei bedrijven. Wat over was, kleding met logo's van allerlei bedrijven, kwam zo bij de kerk in Medellín terecht voor de straatbewoners. Het is precies zoals de pastor van de kerk zei: De Heere voorziet, en we leven in het vertrouwen dat Hij zal blijven voorzien.



Gebed gevraagd

Hartelijk dank voor al het gebed en trouwe medeleven rondom Hanna. Ook willen we speciaal danken voor de vele kaartjes die Hanna krijgt; ze stelt dat zeer op prijs. Er is nog veel onzekerheid, wat het voor Hanna én voor ons als gezin erg spannend maakt. Gebed is ook nu hard nodig. Onlangs werden er afwijkingen in Hanna's lichaam gevonden die naar alle waarschijnlijkheid de oorzaak

zijn van haar ziekteverschijnselen en te maken hebben met haar hypofyse. De meeste onderzoeken zijn inmiddels afgerond, al lopen er nog enkele. Hanna krijgt nu medicatie, maar het is nog onduidelijk wat deze behandeling zal doen en hoe haar lichaam hierop reageert. Op dit moment wordt bekeken hoe de zorg voor Hanna het best vormgegeven kan worden.

We vragen jullie om te blijven bidden voor Hanna en voor ons gezin, voor genezing, kracht en uitzicht in deze moeilijke tijd. We hebben een God die boven alles staat, en deze God is onze God, eeuwig en altijd. Hij heeft beloofd dat alle dingen meewerken ten goede voor hen die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. Dat is wat ons overeind houdt.

GZB

Postbus 28

3970 AA Driebergen

0343-612444

info@gzb.nl

www.gzb.nl

U kunt een gift overmaken
naar IBAN

NL91 INGB 0690 7624 45
o.v.v. Zendingswerk
ds. Kleinbloesem Co1.202

Colofon

Familie Kleinbloesem werd in april 2012 door de GZB uitgezonden naar Lima, de hoofdstad van Peru. Eind juni 2017 keerden zij terug uit Lima. Vanaf 2018 was ds. Kleinbloesem zendingswerker voor Cuba. Sinds 2022 is ds. Kleinbloesem zendingswerker in met name Colombia, maar ook zet hij zich nog in voor het zendingswerk in Cuba (en Peru). De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze rondzendbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid óók tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op bankrekening NL91 INGB 0690 7624 45 van de GZB o.v.v. Zendingswerk ds. Kleinbloesem Co1.202. We zijn dankbaar voor uw onmisbare steun, zodat het werk kan voortgaan en zelfs kan groeien. Voor adreswijzigingen en overige informatie: zie kader links.



VLUCHT NAAR GENÈVE

Hoofdstuk 15



De woeste kop van een wild zwijn komt tevoorschijn. Misschien schrikt hij nog meer dan het groepje mensen voor hem. Hij draait zich om en verdwijnt tussen de lage struiken. Opgelucht lopen ze verder. Isabeau begint weer van voor af aan. Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven... Een felle windvlaag doet een siddering door het bos gaan. Isabeau kijkt achterom. 'Trek uw omslagdoek goed om u heen,' zegt ze. 'Komt goed. Dank je, Isa.'

Driehonderdtachtig, driehonderdeenentachtig, driehonderdtweeëntachtig... Het wordt iets lichter in de verte. Ze naderen de rand van het bos. Bertrand blijft staan. Hij draait zich naar hen toe en fluistert: 'Wacht hier. Als ik de roep van een uil nadoe, betekent dat gevaar en moeten jullie vluchten. De roep van een kraai betekent dat het veilig is en dat jullie kunnen komen.' Dan loopt hij behoedzaam verder. In angstige spanning wacht het groepje. Het is te donker om het goed te zien, maar het lijkt erop of zich in de verte een figuur uit het donker losmaakt en op Bertrand toeloopt. Ze kunnen niet horen wat er gezegd wordt, maar even later klinkt het gekras van een kraai. 'Volg me,' zegt de man die naast Bertrand staat. Hij buigt de takken van een paar struiken opzij. Erachter staat een volgeladen kar met hout. Met één sprong staat hij er bovenop. Hij wenkt naar het groepje dat ze moeten komen. Pas als Isabeau vlak bij de kar is, ziet ze dat er in het midden een ruimte is vrijgehouden. Madame Le Chartre ziet hoe de anderen naar boven klauteren. Als het haar beurt is, blijft ze stokstijf staan. 'Kom op, Madeleine,' zegt haar man, 'geef Bertrand een hand. Ik geef je een duwtje en de meneer die op de kar staat, trekt je omhoog.' Een tel later ploft ze op de kar. 'O,' jammert ze, 'm'n knie.' 'Komt u hier maar zitten,' zegt Isabeau. 'Wat een luxe. We hoeven niet meer te lopen, maar we worden gereden.' Ze hoort dat Jean-Pierre even grinnikt.

Stijf tegen elkaar aangedrukt zitten ze op de kar. De man geeft een stuk zeil aan. ‘Gooi dat over je heen,’ zegt hij. Daarna bedekt hij met Bertrand de verstekelingen met takken en bladeren. Ze horen Bertrand goedkeurend mompelen: ‘Keurig.’

Madame Le Chartre zit als een zielig hoopje in elkaar gedoken. ‘Wat is het benauwd hier. Kan er nog wel lucht naar binnen komen?’

Haar man stelt haar gerust. Bertrand trekt samen met de man de kar uit de schuilplaats tevoorschijn. Een eind verder staat een paard dat wordt ingespannen. Isabeau luistert naar de aanwakkerende wind. Het begint te regenen. Het getik klinkt steeds feller en harder. Langs het zeil druip het water op Isabeaus rug. Ze probeert iets naar voren te schuiven, maar de ruimte is zo klein, dat het onmogelijk is. Opeens voelt ze Jean-Pierres hand die aan het zeil rukt. De druppels zakken nu tussen de takken weg. ‘Bedankt,’ fluistert ze. Een paar uur lang hobbelt de kar over de ongelijke bosweg, terwijl de regen gestaag valt.

‘Ik krijg zo’n kramp in m’n spieren,’ zucht madame Le Chartre.

‘Ik ook, madame,’ zegt Isabeau, ‘maar we schieten zo sneller op dan lopend.’ De drie mannen zwijgen.

Het paard gaat iets langzamer lopen. De weg stijgt.

‘Halt.’ Een soldatenpost bij de opgang van een brug houdt de kar met de twee berijders staande. ‘Zo laat nog op stap?’

‘We hebben hout gehaald in het bos. We wilden zoveel mogelijk meenemen voordat de regen begon, daarom zijn we zo laat.’

‘Hebben jullie alleen maar hout bij je?’ De voerman wijst naar achter: ‘Kijk zelf maar.’ Isabeau krimpt in elkaar. Ze hoort voetstappen. Gerommel van de takken boven haar hoofd. Ze houdt haar adem in.

‘Allez, jullie kunnen gaan.’ De soldaten hebben blijkbaar geen zin om de lading goed te controleren. Het is aantrekkelijker om in het wachthuis bij een brandend vuur te zitten dan in de stromende regen te staan.

‘Bedankt en een goede wacht.’

De lucht klaart op. Een enkele ster is te zien. Paard en kar verlaten de hoofdweg. De weg slingert tussen wijngaarden door. De kar rombommelt

over het met stenen bezaaide pad, dat langzaam omhoog gaat.

Midden tussen de wijngaarden houdt de voerman halt. 'We zullen eens kijken of ze het volgehouden hebben,' zegt hij, terwijl hij van de kar springt en naar achter loopt. Zelfs Jean-Pierre en Isabeau zijn verstijfd van het lange zitten in dezelfde ongemakkelijke houding. De drie ouderen komen steunend omhoog. Madame Le Chartre ziet geen kans om van de kar af te springen en laat zich voorover in de armen van haar man vallen, die moeite heeft om zijn evenwicht te bewaren.

De voerman wijst naar een schuurtje dat achter in de wijngaard staat. Het is bestemd om te schuilen bij regen en onweer. 'Daar kunnen jullie overnachten. Morgenochtend als de zon opkomt, kunnen jullie verder. Kleding ligt klaar. Welterusten.'

Bertrand opent de deur van het schuurtje. Het ruikt naar soep! Er staat een olielamp waarin een klein vlammetje brandt. Bertrand draait de pit van de lamp wat hoger. Ernaast staat een pan, met stro eromheen om de inhoud van de pan warm te houden. Zes kommen en lepels plus een grote opscheplepel zijn bedekt door een doek. Eén was er bestemd voor Jeanine, denkt Isabeau. Jeanine bleef in Lyon, haar vader is op de vlucht. Bij Isabeau is het juist andersom, zij is op de vlucht, haar moeder bleef.

'Wie hiervoor gezorgd heeft, heeft ons een grote dienst bewezen,' zegt monsieur Comté. 'Dat is zelfs meer dan een beker koud water.'

Na de maaltijd controleert Bertrand de kleding, die netjes opgestapeld op een houten bank ligt. Broeken, geitenharen sokken, mutsen, wanten, capes en stevige schoenen. Bertrand knikt. 'We zullen proberen een paar uur te rusten,' zegt hij. 'Morgen staat ons een lange dag te wachten.'

Monsieur Le Chartre doet een gebed. De plaatsen en dekens worden verdeeld en het licht wordt gedoofd.

Met toestemming van de uitgever overgenomen uit:

Vlucht naar Genève

Auteur: Lenie Ippel-Breedveld

Uitgeverij: Den Hertog B.V., Houten

LEZENSWAARDIG

Jeugdverhaal - Johannes 3:16

Op een koude winteravond stond op een kruispunt van twee afgelegen straten van Dublin, de hoofdstad van Ierland, een kleine, armoedig geklede jongen. Bibberend van de kou loerde hij naar alle kanten. Wat zou hij toch zo laat op deze eenzame plaats zoeken? Waarom haastte hij zich niet naar huis om aan de vriendelijke haard zijn verkleumde ledematen te verwarmen? Ach, die arme jongen had geen huis, haard of vrienden. Reeds vroeg een wees en door allen verlaten, was hij op het slechte pad geraakt. Hij had zich bij een dievenbende aangesloten die hem meesleepte op de brede weg die naar het eeuwig verderf voert. Deze nacht zou men weer gaan inbreken en de kleine jongen moest, zoals gewoonlijk, voor de anderen uit sluipen. Met zijn tengere lichaamsbouw kon hij door veel nauwe openingen die voor een volwassen man ontoegankelijk waren. De plaats waar hij nu stond, was het verzamelpunt van de dieven. Daar zouden ze bij elkaar komen. De jongen wachtte ongeduldig, maar de ene minuut na de andere verliep, zonder dat er iemand verscheen. Plotseling voelde hij de druk van een zware hand op zijn schouder. Verschrikt keek hij om en zag een heer die hem een ogenblik ernstig aankeek en toen op vriendelijke toon zei: 'Mijn jongen, wat voer je hier zo laat in de nacht uit? Op jouw leeftijd is men 's nachts niet op straat. Ga gauw naar huis en onder de dekens.' 'Ik heb geen huis en geen bed,' antwoordde de jongen schuchter. 'Wat? Geen huis en geen bed?' vervolgde de vreemdeling op deelnemende toon, 'dat is treurig, zeer treurig, mijn jongen. Maar zou je wel een bed op willen zoeken, als ik zeg waar je er een kunt vinden?' 'Zeker, meneer, dadelijk.' 'Goed zo, ga dan in die en die straat en vraag naar nummer 24. Daar zul je een warm bed vinden.' Nauwelijks was de vriendelijke meneer uitgesproken, of de jongen keerde zich om en wilde het beloofde nachtverblijf gaan opzoeken. 'Halt, halt!' riep de vreemdeling hem na, 'hoe wil je in dat huis komen? Dat gaat zo maar niet. Hier heb je een pas. Je kunt toch lezen?' De kleine jongen bekeek mismoedig het papier dat de man hem wilde geven en zei bedremmeld: 'Nee, meneer, ik kan niet lezen,

ik heb nooit een school bezocht.’ ‘Nu, onthoud dan tenminste het wachtwoord: ‘Johannes drie zestien.’ Vergeet het niet, anders kom je niet binnen. Dus Johannes drie zestien, dat zal je helpen.’ Vrolijk holde de jongen weg en herhaalde onder het lopen voortdurend het wachtwoord. Weldra stond hij in de aangeduide straat voor het huis nummer 24. Wat klopte zijn hart, toen hij een groot gebouw met twee zware deuren zag! Hoe moest hij daarin komen? Bevreesd trok hij aan de bel. De deur ging een beetje open en een zware stem riep: ‘Wie is daar?’ ‘Ik!’ ‘Wie is: ik?’ ‘Ik, Johannes drie zestien!’ ‘O, goed! dat is het wachtwoord van vandaag, kom binnen.’ De deur werd nu geheel geopend en de jongen ging naar binnen. Hij werd in een grote zaal gebracht, waar een rij nette bedden stond. Vele waren reeds bezet, andere nog leeg. Hij bevond zich in een huis, waar arme, verwaarloosde kinderen een kosteloos nachtverblijf werd geboden door mensen met een diep medelijden. Nadat hij zich uitgetkleed en gewassen had, mocht hij in zo’n heerlijk bed liggen. Nog nooit had hij zo warm en lekker gelegen. Toen hij onder de dekens kroop, dacht hij: ‘Dat is een mooie naam: Johannes drie zestien. Die zal ik goed onthouden!’ De volgende morgen kreeg hij een kom warme melk en een groot stuk brood. Toen moest hij heengaan en dwaalde hij weer door de straten van Dublin. Hij dacht aan die vriendelijke meneer, aan het warme bed en aan zijn nieuwe naam. Hij was alleen bang om zijn oude kameraden weer te moeten ontmoeten. Angstig om zich heen kijkend liep hij steeds voort. Juist had hij een groot plein bereikt, toen hij plotseling met een geweldige stoot op de grond werd geslingerd. Onmiddellijk daarop reed een zware wagen, die hij niet had zien aankomen, over hem heen. ‘Arme jongen!’ zeiden de mensen. Snel liepen ze toe en gingen rondom de arme, verongelukte, bewusteloze jongen staan. Maar wat een zwaar ongeluk scheen, was, zoals wij weldra zullen zien een genadige leiding van Gods voorzienigheid. Men droeg de arme jongen, die zwaar, maar niet dodelijk gewond was, naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Daar werd hij liefdevol opgevangen en langzamerhand kwam hij weer bij. Toen hij zijn ogen opsloeg, zag hij tot zijn grote verbazing, dat hij in een schoon bed in een grote heldere zaal lag. Was hij opeens weer in zijn vroeger nachtverblijf overgeplaatst of wat was er met hem gebeurd? Hij kon zich nauwelijks

herinneren wat was voorgevallen, er was in de laatste uren ook zoveel gebeurd. Een verpleger, die merkte dat hij weer bijgekomen was, kwam naar zijn bed en vroeg, zoals gebruikelijk, naar zijn naam, afkomst en godsdienst, om dat op een zwart bord te kunnen schrijven, dat aan het hoofdeinde van zijn bed was bevestigd. Onze kleine vriend was rooms, zoals de meeste Ieren, maar hij wilde volstrekt niets meer van zijn verleden weten. Voor hem was sinds enige uren maar één naam lief en dierbaar geworden, zonder dat hij overigens de betekenis van die naam kende. Hij antwoordde daarom met zwakke stem: 'Ik heet Johannes drie zestien.' De ziekenbroeder en de patiënten die dichtbij lagen, konden bij het horen van dit vreemde antwoord nauwelijks een glimlach onderdrukken. Maar toen de kleine na herhaald vragen erbij bleef dat dit zijn naam was, schreef de oppasser tenslotte: 'Johannes Drie Zestien' op het bord. Heel langzaam herstelde de jongen. In het begin kreeg hij hevige koorts die verschillende dagen duurde. Hij raakte soms bewusteloos en ijlde. Dikwijls riep hij dan: 'Ja, Johannes drie zestien, Johannes drie zestien. Dat moest mij helpen, heeft hij gezegd, en het heeft mij geholpen. Het heeft mij geholpen!' Een van de andere patiënten vond dit opmerkelijk. Hij nam een van de Bijbels die in de zaal lagen en zocht de plaats Johannes 3:16 op. Daar stonden die heerlijke woorden: 'Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.' En terwijl zij deze woorden lazen, riep de zieke jongen onophoudelijk: 'Dat moest mij helpen en het heeft geholpen!' Luther noemde deze tekst de korte inhoud van de hele heilige Schrift. En inderdaad, de liefde van de Vader voor de wereld, de overgave van de Zoon voor zondaars en het verkrijgen van het eeuwige leven door het geloof in Jezus Christus, wordt in dit ene woord des Heeren samengevat. De zieken die deze tekst lazen en telkens de woorden hoorden: 'Dit zou mij helpen en het heeft mij geholpen', voelden zich wonderlijk te moede. De Heere opende hun verstand en verscheidene van hen werden kort na elkaar bekeerd. God gebruikte in Zijn wonderlijke genade en macht, deze éne plaats van Zijn Woord, die een arme jongen in de zaal van een ziekenhuis uitsprak, om verscheidene onsterflijke zielen van de dood te redden. Er was vreugde in de hemel over deze zondaars die zich bekeerden.

Maar vervolgen wij ons verhaal. Onze jonge vriend werd langzamerhand beter. De koorts verliet hem en zijn bewustzijn keerde terug. Op zekere morgen klonk uit het bed naast hem een vriendelijke stem: 'Zo, Johannes drie zestien, hoe gaat het met je vandaag?' 'Wat?' zei de jongen verbaasd, 'kent u mijn nieuwe naam?' 'Hoe zou ik niet?' zei de ander, 'je hebt immers niets anders gedaan dan die naam uitroepen! En nu kan ik ook zeggen: geprezen zij Johannes drie zestien!' Dat vond onze vriend toch wel heel raar. Hij werd geprezen terwijl niemand hem kende. Door de verbazing, die hij bij de laatste woorden aan de dag legde en door zijn verwonderde vraag, merkte zijn buurman dat hij zelf de betekenis van zijn naam niet kende. Hij vroeg hem daarom: 'Weet je dat dan niet dat Johannes 3:16 in de Bijbel staat?' 'In de Bijbel?' riep de arme onwetende jongen met klimmende verwondering uit: 'Wat is dat, de Bijbel?' 'De Bijbel is Gods Woord,' verklaarde de ander, 'dat Hij ons door de mond van Zijn heilige profeten en dienaren heeft meegedeeld.' 'Het Woord van God? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Wilt u mij dan eens voorlezen wat in Johannes 3:16 staat?' 'Graag,' zei de ander, opende zijn Bijbel, zocht de plaats op en las. Met ingehouden adem luisterde de jongen naar de wonderlijke, nog nooit door hem gehoorde klank van de Goddelijke woorden: 'Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.' 'O, wat mooi!' riep hij uit. 'O, lees het nog eens!' De man voldeed graag aan dit verzoek van de jongen, die elk woord als het ware scheen te verslinden. Ach! nog nooit had zo'n liefdestaal zijn oor bereikt. Een poos lag hij in zichzelf gekeerd en riep toen uit: 'Dat spreekt immers van louter liefde alleen! Hoe schoon, hoe schoon! Een tehuis niet alleen voor één nacht, maar voor altijd en eeuwig.' Hij herhaalde de tekst zolang tot hij die van buiten kende. Toen ging hij weer in zijn kussens liggen en dacht na over de betekenis ervan. Een straal van goddelijk licht was in zijn tot hiertoe duister hart gevallen en het was wonderlijk te zien hoe snel het werk van de Geest bij hem voortging. Hij erkende het zondige van zijn afgelegde levensweg maar richtte tegelijk zijn blik op Hem die de Vader gegeven heeft om voor zondaars te sterven. Leven en vrede daalden in zijn hart. Hij was gered en vol van vreugde en geluk. Hoe weinig hij ook van de

Bijbelse waarheden in het algemeen wist, besepte hij toch dit éne, dat God Zijn eniggeboren Zoon voor zondaars gegeven had en dat eenieder die in Hem gelooft het eeuwige leven heeft. De dagen gingen voor onze jonge vriend nu snel voorbij. Telkens vroeg hij zijn buurman naar meer bijzonderheden en werden leerzame gesprekken gehouden. Na enige tijd was zijn buurman zover hersteld dat hij tot grote spijt van zijn kleine medezieke het ziekenhuis verlaten kon. Vanaf dat ogenblik was hij aan zichzelf overgelaten, maar hij voelde zich niet alleen. De Heere was met hem. Er moest nog een andere ziel in het ziekenhuis via hem – en wel door die tekst – voor de Heere gewonnen worden. Niet lang nadat zijn nieuwe vriend hem had verlaten, werd het bed weer bezet door een oude zieke man, die Patrick heette. 's Morgens na zijn aankomst kreeg hij bezoek van een diacones. Met de woorden: 'Nu, Patrick, hoe gaat het vandaag?' liep zij naar het ziekbed. 'O, slecht, zeer slecht!' zuchtte de oude. 'Is de priester dan niet bij u geweest?' 'Ja, gisteravond', antwoordde de grijsaard, 'maar dat is het juist wat mij ongelukkig maakt. Hij heeft mij het laatste oliiesel gegeven, omdat ik spoedig zal sterven en ach, ik ben er niet toe bereid. Wat moet ik doen?' Grote tranen rolden over het gerimpelde gezicht van de zieke. 'Arme Patrick!' antwoordde de zuster zacht, 'wat spijt het mij dat u zo ongelukkig bent! Maar hier hebt u mijn rozenkrans, die onze allerheiligste vader, de paus, zelf gewijd heeft. Hiermee zult u rustig kunnen sterven.' Dit zeggende hing zij hem de rozenkrans om de hals, nam afscheid en verliet de zaal. Maar hoe kan een rozenkrans een ziel vrede geven die op de drempel van de eeuwigheid staat en weet dat zij met al haar zonden voor een rechtvaardig en heilig God moet verschijnen? De arme man jammerde luid en riep onder een vloed van tranen: 'O God, erbarm u mijner! Ik ben een groot zondaar en kan zo niet sterven! Wat moet ik doen? Wat zal er van mij worden?' Zijn kleine buurman, onze vriend, hoorde dit alles aan en was diep ontroerd. 'Arme, arme oude man!' fluisterde hij voor zich heen, 'hij moet sterven en heeft geen pas!' Na een pauze zei hij: 'Patrick! ik weet wat, dat zal u zeker helpen, mij heeft het ook geholpen.' 'Wat is dat dan?' riep de grijsaard opgewonden, 'o, zeg het mij snel!' 'Het is Johannes drie zestien', antwoordde de kleine vast, 'hoor maar.' En met luide stem sprak hij plechtig de woorden: 'Alzo lief heeft God

de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.' Nog eens en nog eens herhaalde hij deze kostelijke woorden. En zoals het dorstige land de regen opzuigt, nam de oude Patrick deze boodschap van God in zijn bekommerde ziel op. Hij vond in zijn laatste levensuren vrede met God door het geloof in de Heere Jezus Christus. Met deze woorden ging hij, als met een pas, gelukkig de eeuwige woningen van het Vaderhuis binnen. Zo had de Heilige Geest deze woorden nog voor iemand gebruikt tot een eeuwige zegen. Onze vriend ging spoedig daarop geheel genezen uit het ziekenhuis. Hij stond nu weer alleen, maar de God die hem in Zijn genade uit de dood in het leven had gebracht, zorgde ook uiterlijk voor hem. Christenen, die van hem gehoord hadden, trokken zich zijn lot aan. Ze zonden hem naar school en oogstten vreugde en dank voor hun liefde. Nu is onze vriend een gezegende arbeider in het werk des Heeren.

En nu, mijn lezers! U kent meer dan die ene tekst Johannes 3:16 uit Gods heilig Woord, maar laat ik u eens vragen: bent u ook van de dood overgegaan in het leven? Bent u verzoend met God en bekleed met de klederen des heils? Of bent u, met al uw kennis van Gods Woord, tot nu toe zonder een persoonlijk en levend geloof in Christus en daarom nog ver van God in de dood en onder Zijn toorn? Hoor de woorden van Johannes 3:36: 'Die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.' O, wend u toch heden tot Christus. Hij heeft de toorn van God gedragen voor allen die met een oprechte bekentenis van hun schuld tot Hem komen en in Hem heil en redding zoeken. Vlied de toekomstige toorn, voordat het voor eeuwig te laat is.

PUZZELS

Geboortekaartje

Als er ergens een baby geboren is, sturen de ouders een geboortekaartje. Ze willen aan familie, vrienden en bekenden laten weten dat de baby geboren is. Als de Heere Jezus geboren is, zorgt God er Zelf voor dat er mensen zijn die het te weten komen. Hoe doet Hij dat?

De Heere Jezus is geboren. De beloofde Verlosser is gekomen. Wat zal er een blijdschap in de hemel geweest zijn! Wat zullen de engelen gezongen hebben! Maar op aarde is alles nog rustig. Niemand weet ervan, behalve Jozef en Maria. Zij hoeven het niet te gaan vertellen. Daar zorgt God Zelf voor. Hij stuurt een engel naar de aarde. Gaat hij naar de Schriftgeleerden in Jeruzalem? Nee, hij gaat naar onbelangrijke mensen; naar herders die op hun schapen passen. De herders schrikken als ze een engel zien en als de heerlijkheid van de Heere om hen heen is. Ze kenden het Woord van God, waarin Hij zegt: 'Mij zal geen mens zien en leven!' Dat zij God zien en niet sterven heeft te maken met de Zaligmaker Die geboren is. Hij staat tussen de heilige God en zondige mensen in. Door Hem kan God de Vader bij zondige mensen komen. Daarom hoeven de herders niet bang te zijn: de Zaligmaker is geboren.

De engel gebruikt woorden uit het Oude Testament: Christus (Messias), Heere, stad Davids. Deze Zaligmaker is de beloofde Verlosser, naar Wie al zo lang uitgekeken

PUNTENOVERZICHT

December 2025

4-5 jaar

Noémi Cornet	20
Evan Gunter	30
Fébe Moens	15
Evi Quist	25
Jisse Quist	30
Xem Quist	35
Anna Rijdsdijk	15
Levi Rijdsdijk	45
Pauline Westdorp	30

6-8 jaar

Christian Cornet	15
Marilène Cornet	15
Roan Cornet	15
Boaz Gunter	50
Ziva Gunter	75
Janneke Krijger	30
Nienke Krijger	40
Amara Quist	35
Boaz Quist	20
Judah Quist	45
Luc Quist	30
Ralf Quist	30
Maninne Rijdsdijk	15
Thara Rijdsdijk	15
Thimo Rijdsdijk	30
Thom Rijdsdijk	45
Noralie Suurland	40
Jan Pieter Westdorp	15
Samuël Westdorp	55

9-12 jaar

Amélie Cornet	45
Julia Cornet	15
Marilou Cornet	15
Jonathan Eerland	90
Matthias Eerland	80
Hadassa Klippel	10
Lisette Krijger	60
Sem Schot	15
Marcel Steenpoorte	55
Marieke Suurland	30
Rick Westdorp	20

wordt. Zijn komst geeft blijdschap aan alle volken. Misschien dachten de herders dat hij in een paleis geboren zou worden bij een hele rijke familie. Maar de engel zegt dat juist Zijn armoede het bewijs is dat Hij echt de Zaligmaker is. Hij ligt in doeken in de voerbak. Als de engel het 'geboortekaartje' bij de herder gebracht heeft, gaat de hemel nog verder open. De herders kunnen zien en horen hoe blij de engelen zijn dat deze Zaligmaker geboren is. Heel veel engelen roepen het uit: 'Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.' God krijgt de eer. Hij heeft uit liefde tot zondaren Zijn Zoon gegeven om mensen te redden. Door de Heere Jezus is er weer vrede mogelijk tussen God en mensen die met Hem in oorlog zijn. Dan gaan de engelen weer terug naar de hemel. Ze hebben hun werk gedaan. Op aarde is bekend dat de Zaligmaker geboren is. Geloven de herders de woorden van de engel(en)? Geloof jij het?

Omdat het bijna Kerstfeest is, gaan de puzzels en de kleurplaat over de geboorte van de Heere Jezus. Wat leuk dat er weer zoveel nieuwe kinderen meedoen! Puzzelen en kleuren jullie allemaal weer mee? Vanaf nu mogen kinderen van 4 t/m 6 jaar de kleurplaat kleuren. Dit omdat de puzzels voor kinderen van 6 jaar soms nog best moeilijk zijn. Ben je 6 en wil je de puzzel van 7 t/m 9 jaar maken? Dan mag dat natuurlijk ook. Kinderen die 50 punten gespaard hebben mogen een mooi boek uit komen zoeken.

Hartelijke groetjes,

Lydia

PUZZEL 4-5 JAAR

Lukas 2 vers 6-7: De geboorte van de Heere Jezus



PUZZEL 6-8 JAAR

Woordzoeker - Mattheüs 1 en 2

AANBIDDEN
 BEDROGEN
 BETHLEHEM
 DOOD
 DROOM
 EGYPTE
 ENGEL
 GEBOORTE
 GEKEND
 GEWEEN
 GOUD

HEIMELIJK
 HERODES
 HUIS
 JERUZALEM
 JOZEF
 JUDEA
 KONING
 LAND
 MAAGD
 MARIA
 MIRRE

NAZARETH
 NEEM
 ONTROERD
 OOSTEN
 PROFEET
 RAMA
 SCHATTEN
 STAD
 STEM
 STER
 TIJD

TOORNIG
 VERLATEN
 VOLK
 VRAGEN
 VREUGDE
 WEG(2x)
 WEIDEN
 WIEROOK
 WIJZEN
 ZIE
 ZWANGER

A	I	R	A	M	W	I	J	Z	E	N	E	T	S	O	O
A	L	N	A	I	G	E	W	E	I	D	E	N	N	H	
T	E	A	A	R	E	L	A	N	D	A	T	V	E	E	
I	J	G	Z	N	R	K	O	N	I	N	G	R	R	T	I
D	N	A	B	E	E	N	G	N	I	A	O	E	A	M	
U	E	R	I	E	N	T	E	N	G	D	O	U	L	E	
O	T	E	D	G	D	R	R	E	E	G	B	G	R	L	
G	T	T	D	Y	O	O	N	S	E	B	E	D	E	I	J
K	A	H	E	P	O	E	A	M	A	R	G	E	V	K	
O	H	U	N	T	D	R	O	O	M	E	T	S	E	D	
O	C	I	K	E	E	D	T	E	E	F	O	R	P	A	
R	S	S	L	G	E	W	E	E	N	R	E	T	S	E	
E	T	E	O	N	E	G	O	R	D	E	B	Z	N	D	
I	A	I	V	B	E	T	H	L	E	H	E	M	O	U	
W	D	Z	N	E	E	M	E	L	A	Z	U	R	E	J	

Zet de letters die overblijven in de hokjes:

En nedervallende hebben zij Hetzelve

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PUZZEL 9-12 JAAR

Lukas 2: 1-7

Zoek de antwoorden op en zet ze op de juiste plaats. De antwoorden bestaan uit 1, 2, of 3 woorden. Als je de letters uit de dikgedrukte hokjes achter elkaar zet, lees je de oplossing. De antwoorden die je moet opzoeken zijn beloftes en voorzeggingen, dus: Advent. De oplossing is een vervulling van de beloftes en voorzeggingen.



1. En gij Bethlehem Micha 5: 1-5
2. de rol de boeks is van Mij geschreven. Ps. 40: 6-10
3. Zijn Naam: MAHER SCHALAL CHAS Jes. 8: 1-5
4. Juda, het Gen. 49: 6-9
5. Hij komt, springende Hoogl. 2: 6-10
6. En Hij is een Zach. 9: 9-12
7. En Zijn Naam heten. Jes. 7: 12-16
8. Zal des HEEREN zijn tot een sieraad. Jes. 4: 1-4
9. Datzelve, zal kop vermorzelen. Gen. 3: 12-16
10. Te weten de des verbonds. Mal. 3: 1-5

Oplossing uit Lukas 2: 1-7: _____ Lukas 2:

Op weg naar 2026

1. *Als met vleugels weggevloten
Is het reeds verstervend jaar,
Waarin God ons weer liet noden
Tot ontkoming van 't gevaar.*
2. *Maar wat deden w' in de dagen
Die thans zijn voorbijgegaan?
Is ons zoeken, is ons vragen
Over 't aards' alléén gegaan?*
3. *Aan de korthed van ons leven
Is misschien niet veel gedacht.
Maar nooit zal de wereld geven
Wat de mens ervan verwacht.*
4. *Ook dit jaar werd ons geschonken
Als een voorbereidingstijd.
Menig' roepstem heeft geklonken,
Wijzend op de eeuwigheid.*
5. *Dikwijls liet de Heere spreken
Van Zijn vlek'loos heilig recht.
Maar 't is o zo vaak gebleken
Dat men er geen waard' aan hecht.*
6. *Ja, de Heere deed ons horen
Dat Hij vol genade is.
Maar men stopte vaak de oren
En blééf in de duisternis.*
7. *'Heere, wil ons Zelf dan wekken
Uit de macht van zond' en dood.
Wil ons door Uw liefde trekken.
Zie ons aan in onze nood.*
8. *Leer ons bidden, leer ons waken.
Schenk ons ootmoed, meer en meer.
Leer ons eigen wil verzaken.
Leer ons wand'len tot Uw eer.*
9. *Leer ons wand'len in Uw wegen.
Geef ons telkens moed en kracht.
Schenk ons Uw onmisb're zegen
In het nieuwe jaar dat wacht.'*

**Gezegende Kerstdagen en een
voorspoedig Nieuwjaar**



Kerkblad De Zaaier is een uitgave van de
Hervormde Gemeente te Scherpenisse